



OLAT NIEUWS

CLUBBLAD VAN WSV OLAT • JAARGANG 34 • NUMMER 12 • DECEMBER 2008



De OLAT 'felicitatiedienst'



NK snelwandelen in Tilburg



Zwolle valt reuze mee



Rondje Texel

OLAT: Ollandse Lange Afstand Tippelaars

Opgericht 23 november 1967 te
Sint-Oedenrode
Lid van KNBLO-NL wandelsport-
organisatie Nederland
Aangesloten bij: KNAU en
NFV (IVV)



ADRESSTICKER

*De winterserietocht in
Oisterwijk op 16 november
trok een grote schare wande-
laars. Geen wonder, met zo'n
prachtige omgeving en een
lekker herfstig weertje.*

REDACTIE OLAT NIEUWS

Mirjam Kies, Wil Jacobs, Rinda Scheltens,
Maria Stortelder en Ad van Asten (tekst)
Noud Wijn, Jo Lepoutre (fotografie)
Angélique van Deursen (webmaster olat.nl)
Joop Wesseling (bestuursafgevaardigde)

Vormgeving & coördinatie blad: Mirjam Kies
Advertenties & coördinatie website olat.nl:
Ad van Asten, a.asten1@chello.nl

Inleveren kopij: t/m 3^e zondag van de maand
Scheidingsstraat 50, 5615 KN Eindhoven
olatnieuws@onsneteindhoven.nl
info redactie algemeen: 040 2550342

Ledenadministratie & abonnementen
Jet van den Berselaar-Dreesen
Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven
De Regent 286, 5611 HV, Eindhoven
040 252 4404, jet.dreesen@gmail.com

Verzending
Mariet & Mart Douven, Tjeu van de Kerkhof
Druk
Ton Niëns, Weert

De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort. Zie ook onze website: www.olat.nl

INHOUD OLAT NIEUWS 12

Bij Joop aan tafel <i>opgetekend door Ad van Asten</i>	3
Wandelen op Dinsdag; Rooise wandelingen; Grenzeloze Tocht; Winterserie	4-5
Onze jarigen; Ledenadministratie <i>Jet van den Berselaar</i>	6
Van de bestuursafdeling <i>Kees van Vessem</i>	7
Rubriek OLAT.nl & informatie over Trainingweekend Wintelre	7
De felicitatiedienst van OLAT <i>Joop Reichenfeld</i>	8-9
Losse notities <i>Peter van de Ven</i>	9
Bij Boekel is natuur te kust en te keur <i>Ad van Asten</i>	10-11
Prikbord & Vooruitblik Grenzeloze Tocht <i>Mirjam Kies</i>	12
LPS Clubkampioenschap, stand & agenda <i>Ad van Asten</i>	13
LPS Agenda voor het jaar 2009 <i>Ad van Asten</i>	14-15
Persoonlijkheden: Wim Freriks <i>Mirjam Kies</i>	15
LPS nieuws & uitslagen <i>Henk Plasman</i>	16-17
Rondje om Texel <i>Henri Floor</i>	18-19
Huldiging Vierdaagselopers in Tilburg <i>Piet van Buul</i>	20
Verrassende Halloween-wandeling <i>Rinda Scheltens</i>	20
Zwolle valt reuze mee <i>Rinda Scheltens</i>	21
Verlag van de laatste clubreis in '08 <i>Ad van Asten</i>	22-23
Wederwaardigheden op de E8 <i>Henri Floor</i>	24-26

Opiniërende stukken kunnen afwijken van de mening van het OLAT-bestuur. Het bestuur van OLAT en de redactie van het OLAT Nieuws aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gepubliceerde advertenties in het clubblad van wandelsportvereniging OLAT.

HET BESTUUR VAN OLAT

Voorzitter

Joop Wesseling
De Turfkamp 6, 5258 EN Berlicum
073 5033322
joopwesseling@hetnet.nl



Vice-voorzitter

Theo Tromp
Daalenbroek 32, 6002 VN Weert
0495 450325
m.h.tromp@hccnet.nl

Secretaris

Kees van Vessem
Diepmeerven 112, 5646 HC Eindhoven
040 2110413
keesvanvessem@tiscali.nl



Penningmeester

Jos van den Berselaar
Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven
040 2524404
j.f.c.j.vande.Berselaar@freeler.nl
Bank (OLAT) 13.82.11.736, giro (OLAT) 17.75.156
t.n.v. penningmeester OLAT, Eindhoven

Bestuurslid

Toon van Wordragen
J. v. Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert
0495 537775
toon.van.wordragen@gmail.com



Bestuurslid

Boetje Huliselan
Kerkweg 39, 5266 BA Cromvoirt
06 13176518
boetjelsa@planet.nl

Bestuurslid

Cor Broerse
Hoffmanstraat 22, 4143 BE Leerdam
0345 615530
c.broerse@kpnplanet.nl



Bestuurslid

Ad Verbakel
Pastoor Bogaertsstraat 12, 5469 EZ Keldonk
0413 212161
adverbakel@home.nl

OLAT COMMISSIES

Lange afstand- Prestatie- en Snelwandelen

Boetje Huliselan (bestuursafgevaardigde), Henk Plasman (voorzitter), Piet van der Ree (secretaris)
Hans de Vries (wedstrijdsecretaris)
Stationsweg 136, 5611 BZ Eindhoven
06 20133971, havries@capgemini.com

Clubreizen

Toon van Wordragen
Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert
0495 537775; toon.van.wordragen@gmail.com
Simon Willems, Jan Hendrix, Theo Bouwmans

Kempische Wandeldagen

Mia Dielesen (secretariaat)
Diephuisstraat 24, 5652 PA Eindhoven
040 2552742, kwdagen@dielesen.demon.nl
Joop Wesseling (voorz), Hein Lenders, Ad Verbakel,
Jos vd Bersselaar, Toon van Wordragen, Cor Broerse

Wandelen op Dinsdag

Mieke van Boxtel, 0411 622188
Kees van Iersel, 0411 621706
Truus Kusters, 0478 541276
Piet van de Zande, 040 2263198

Rooise Wandelingen

Betsie van Mil, 0413 475454

Rooise Avondvierdaagse

Betsie van Mil, 0413 475454
Marinus van Roosmalen, 0413 475467

Wandelwegen

Jan van Berkel (Airbornepad)
Bert van Rooij (H. Hendrikpad)
Theo Beelen (Graaf van Hornepad)
Ad Verbakel (Peellandpad)
Joop Wesseling (algemene coördinatie)

Onderscheidingen

p/a Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen
Voordrachten jaarlijks vóór 15 sept. indienen

OVERIG

OLAT-verzorging

Piet van Buul (coördinator), 06 29378256
Willem Schoonhen, 06 48783069

Parkoersen

Ad Verbakel, 0413 212161

Overnachting Vierdaagse

Hein Lenders, 06 120744736; giro 2608214

Startbureau

Jos van den Bersselaar, 040 2524404

Boetiek

Hetty van Wijk-Verberne / Janet van Gennip
040 2812060 / 040 2415802

Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers

BIJ JOOP AAN TAFEL

Nu zitten Joop en ik eens niet aan tafel, maar zijn we met de auto op weg naar een afspraak over de verdere invulling van onze website. Dat kan in de toekomst nog mooie dingen opleveren, vooral gericht op de interactieve pagina's die we uitsluitend gaan bestemmen voor onze leden. In dit OLATNieuws leest u er meer over.

Het was zondag 16 november weer eens een gezellige drukte op locatie in Oisterwijk, tijdens onze tweede winterserietocht. Met de 1105 wandelaars waren we zeer ingenomen, maar er was meer dat ons blij heeft gestemd. Bijvoorbeeld dat de deelnemers allemaal zeer onder de indruk waren van het parkoers, waarvoor Ad Verbakel al zijn creatieve vaardigheid had aangewend. Verder was er de accommodatie waar we te gast waren: Kleijn Speijck. Een visitekaartje voor Oisterwijk, en op deze dag voor de wandelsport in het bijzonder.

Nog even staan we stil bij onze vrijwilligers. Zonder uitzondering helpen zij met hun inzet de naam van onze vereniging hoog te houden. Diverse personen dragen door de jaren heen hun steentjes bij en krijgen daarvoor op een of andere manier ook erkenning. Toch gebeurt het dat personen in een bepaald jaar bijzonder bijdragen aan de uitstraling van OLAT. Wij laten graag de keus aan u om te bepalen aan wie wij voortaan jaarlijks de specifieke onderscheiding 'Vrijwilliger van het Jaar' mogen toekennen. Stuur uw voordracht, graag vóór 1 februari, naar Joop Wesseling.

Dat brengt ons vanzelf bij het volgende. Op het moment dat hij het stokje van Marinus overnam, wist onze nieuwe voorzitter al uit ervaring dat hij een goed 'product' in handen kreeg. Er hoefden dus geen nieuwe plannen te worden gesmeed, maar des te meer wilde Joop met volle overtuiging de lopende activiteiten alle benodigde steun geven. Na het verstrijken van de eerste 10 maanden van zijn mandaat staat dit uitgangspunt voor Joop nog steeds overeind.

Zijn er dan geen grote uitdagingen? Jazeker wel: het contact met en tussen de ruim negenhonderd leden te intensiveren. Ons prachtige clubblad en onze vernieuwde, overzichtelijke website zijn hiervoor de meest bruikbare middelen. Joop hecht er daarom aan deze middelen zo goed mogelijk in te zetten en daarmee tevens de uitstraling van onze wandelsportvereniging nog krachtiger te maken.

Met deze goede voornemens gaan we de komende feestdagen tegemoet, met een mooie Grenzeloze Tocht ter afsluiting. We wensen u allen fijne feestdagen!

-AvA-

ERELEDEN

Piet Knoester, Jos Koolen †, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp en Jan van de Ven

DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE

Piet Knoester, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp en Jan van de Ven

LEDEN VAN VERDIENSTE

Mariet Ahlers, Ad van Asten, Tonny & Bert de Boer, Jan Cortenbach, Mia Dielesen, Henk Plasman, Antoon Stoop, Ben van der Velden, Ad Verbakel en Toon van Wordragen



WANDELEN OP DINSDAG

Om de 14 dagen vertrekt er op dinsdag om 10 uur 's morgens een groep van gemiddeld 40 wandelaars om met elkaar zo'n 20 km of méér te wandelen in een lekker tempo.

Het startcafé – meestal ergens in Oost-Brabant of het aangrenzende deel van Limburg – is om ± 09.30 uur open en heeft de koffie/thee klaar. Rond lunchtijd eten we ons meegebrachte lunchpakketje onderweg in de natuur op. Meestal doen we daarna het rustcafé aan. Rond 15.30 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt.

Wie zin heeft om mee te doen, hoeft alleen maar op tijd bij het vertrekpunt te zijn, natuurlijk met eten en drinken voor onderweg. Aan- of afmelden hoeft niet.

Behalve de gebruikte consumpties zijn er géén kosten aan de wandeling verbonden. Wel is het gebruikelijk dat iedereen na twee maal meegewandeld te hebben lid wordt van OLAT.

Vanzelfsprekend loopt iedereen voor eigen risico mee. Overigens kunnen, in tegenstelling tot andere OLAT-wandeltochten, bij deze wandelingen de honden niet mee. Graag vragen wij uw begrip voor deze keuze. .

Informatie:

Mieke van Boxtel	0411 - 622188	acvanboxtel@home.nl
Kees van Iersel	0411 - 621706	kees.van.iersel@home.nl
Truus Kusters	0478 - 541276	h.h.kusters@home.nl
Piet van der Zande	040 - 2263198	pvandezande@zonnet.nl

AGENDA

Datum	Route	Startpunt
16 dec	De Peelrand	Café de Molen, 0492-342216 Kerkeind 23, 5763 BA Milheeze
30 dec	<i>NB: geen wandeltocht</i>	<i>(i.v.m. Grenzeloze Tocht 29 dec.)</i>
13 jan	JUBILEUMTOCHT i.v.m. 10 jaar WoD	Café Schafrath, 040-2831741 Park 35, 5671 GB Nuenen
27 jan	De Reuselse Moeren	D'n Ouwe Brandtoren, 0497-620311 Burg.Willekenslaan 2 5541 NA Reusel
10 feb	Loonse & Drunense duinen	café-rest. De Vondst, 0411-641485 Pepereind 13, 5266 AJ Cromvoirt
24 feb	Kazematroute	camping de Sprink, 0492-661503 Kasteelweg 21, 5731 PK Mierlo
10 mrt	Struinen door bos & duinen	café de Heeren Janssen, 0411-643430 Torenstraat 6, 5268 AT Helvoirt



ROOISE WANDELINGEN

Seniorenwandelgroep Sint-Oedenrode

Elke dinsdag starten wij om 10.00 uur voor een fikse wandeling op een bepaald punt in Sint-Oedenrode.

Er zijn twee afstanden mogelijk: ±7 km en 10 km. Iedereen kan in zijn eigen tempo wandelen.

Er zijn 5 startpunten:

Den Toel	Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart	Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
't Riethof	Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant
Oud Rooy	Markt 13, Sint-Oedenrode
Vresselse Hut	Vresselseweg 33, Nijnsel

AGENDA

Datum	Startpunt
16 dec	't Riethof
23 dec	Oud Rooy
30 dec	Vresselse Hut
6 jan	Den Toel
13 jan	De Beckart
20 jan	't Riethof
27 jan	Oud Rooy
3 feb	Den Toel
10 feb	De Beckart

Deelname voor OLAT-leden is gratis, dit op vertoon van hun OLAT-clubpas. Niet-leden kunnen de eerste keer gratis kennismaken en betalen daarna 1 euro. Dit kan contant of via een stripkaart.

Vanzelfsprekend wandelt iedereen voor eigen risico mee.

Informatie:

Betsie van Mil	0413 - 475454
Marinus van Roosmalen	0413 - 475467





GRENZELOZE TOCHT

Het jaarlijkse grensoverschrijdende wandelevenement dat OLAT en de Belgische zusterclub Milieu 2000 samen organiseren tussen Kerst en Nieuwjaar – dit jaar voor de 17e keer.

De in twee richtingen uitgezette routes van resp. 12 en 15 km voeren o.a. door het natuurgebied de Sahara bij Lommel door de bossen en heide rond Luyksgestel. Op beide trajecten doet men onderweg de grote verzorgingspost aan in de kantine van het voetbalstadion van Lommel.

Tussen de twee startlocaties in Luyksgestel en Lommel rijdt de hele dag een pendelbus (kosten € 0,80). Dit maakt het mogelijk de wandeling geheel naar eigen inzicht in te delen.

Datum: maandag 29 december

Afstanden: 12 - 15 - 24 - 27 - 30 km

Starttijden: 27 en 30 km 08:00-11:00 uur
24 km 08:00-12:00 uur
12 en 15 km 08:00-14:00 uur

Inschrijfgeld: €0,90 (met stempel en sticker)
Consumpties onderweg voor eigen rekening

Startplaatsen: **Nederland:** Cambiance De Zwarte Bergen
Zwarte Bergendreef 1
5575 XP Luyksgestel

België: Parochiezaal Heide-Heuvel
3920 Lommel/Heide-Heuvel

Informatie: joopwesseling@hetnet.nl
073 - 5033322 (OLAT)
0032 - 11541584 (Milieu 2000, vanuit Ned.)

Bij Cambiance de Zwarte Bergen is parkeergelegenheid. U wordt verzocht de aanwijzingen van de parkeerwachten te volgen.

Voor wie met openbaar vervoer naar Luyksgestel komt, rijdt er tot 11:00 uur een pendeldienst vanaf de bushalte van lijn 172 aan de Sengelsbroeksestraat naar de Zwarte Bergen, en 's middags in omgekeerde richting.



WINTERSERIE 2009

Startbureau: geopend vanaf 07.15 uur voor koffie.
inschrijving vanaf 07.30 uur.
sluiting 10 t/m 40 km: 17.00 uur

Afstand/starttijd: 40-30 km 08.00-09.30 uur
20-15-10 km 09.00-12.30 uur
60 km (alleen maart) 07.00-07.30 uur

Start Nordic Walking 10-15-20 km 11.00 uur
30-40 km 08.30 uur

Kosten: 10 km € 2,50
15 km € 3,00
20 km € 3,50
30 km € 4,00
40 km € 4,00

Prijzen inclusief koffie, thee of soep op de posten onderweg. Korting voor OLAT-leden € 2,00 op vertoon lidmaatschapskaart. Korting voor wandelbondsleden € 0,50, alleen op vertoon lidmaatschapskaart.

Op elke startplaats krijgt u een aparte sticker voor in het wandelboekje.

Informatie: Joop Wesseling, tel. 073 - 5033322

AGENDA

Zondag 18 januari **LAGE MIERDE**
Camping de Hertenwei
Wellenseind 7-9
5094 EG Lage Mierde

Zondag 15 februari **HELMOND**
Wijkhuis 't BrandPunt
Biezenlaan 29
5708 ZD Helmond

Zondag 15 maart **SINT MICHIELSGESTEL**
Partycentrum Absoluut
St. Michielsstraat 1
5271 AL Sint Michielsgestel





ONZE JARIGEN

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

DECEMBER

16	Ton de Jong	Boxtel
17	Carine van Bommel	Heeze
17	Deborah Tromp	Weert
18	C. Verschuïten	Sint-Oedenrode
18	Jeannie van Rooy	Mariahout
19	Annie Stoop	Nuenen
19	Bert van Woensel	De Beerzen
19	Rodney Brugman	Oploo
19	Regina Bakker	Eindhoven
19	Joop Sloos	Aarle-Rixtel
20	Annemie Giesen - Muijs	Helmond
20	Rini Welten	Asten
20	Robin de Jong	Eindhoven
21	Tine Verberne	Helmond
22	Kees Mol	Breda
23	Hein Lenders	Geldrop
24	Janny de Boer	Abcoude
25	Lida van Horrik	Heeze
25	Janny den Braber	Leerdam
26	José van Zon - van Doormaal	Lage Mierde
27	Wil Rovers - Heijms	Sint-Oedenrode
27	Marianne van Oorschot	Schijndel
27	Mart Stas - van Bommel	Heeze
27	Harrie Rijkers	Gemonde
29	Jaap Grootjans	Eindhoven
29	Marijke Raaijmakers	Heeze
29	Stephan Gauer	Olsene-Zulte
29	Jan Houben	Nuenen
29	Elly Borst - Brunsmann	Drunen
29	Henk Klinkhamer	Helmond
30	Marian van de Heyden	Nijnsel
30	Fred Fisser	Boxtel
30	Mia Dielesen	Eindhoven
30	Gertrud Oomen	Sint-Oedenrode
30	Rolf Craanen	Amersfoort

JANUARI

1	Henk Wassenberg	Boekel
1	Antoon der Kinderen	Nuenen
2	Jan Meulendijks	Uden
2	Tineke van den Bosch	Maarheeze
2	Fried van Bokhoven	Sint-Oedenrode
2	Jacco Wolf	Best
3	Mathias Coenen	Eindhoven
3	Ingrid Tromp	Budel
3	Willem Steenbakkers	Son
3	Rieky Jacobs	Uden
4	Rik Weverbergh	Diepenbeek
4	Rob van Stuivenberg	Breugel
4	Wim Baken	Valkenswaard
4	Rien van Liempit	Best
5	Jeu Strucks	Andelst

6	Nelleke Konings	Sint-Oedenrode	11	Mieke van Boxtel - vd Westelaken	Haaren
6	Hettie Verberne	Nuenen	11	Gerrit van Baal	Eindhoven
7	Rita Denkers	Breugel	12	Ruud Kohlen	Somerem
7	Pauline van Hoeven	Best	12	Theo Beelen	Weert
8	Henk Vissers	Mill	12	Maria v.d. Hoogenhoff - v.Vijfeyken	Helmond
8	Jan van Hogeloon	Boxtel	14	Dirk Belder	Veldhoven
8	Marinus van Roosmalen	Sint-Oedenrode	14	Henk van den Boomen	Beek En Donk
8	Peter Haast	Helmond	14	Marietje Ooyen - van Lierop	Sint-Oedenrode
9	Rita Dijkhuizen	Best	14	Ton Konz	Heel
9	Antoinet Gooren	Hilvarenbeek	14	Wil Botman	Rijsbergen
9	Rob Keetlaer	Best	15	Liesbeth Bekkers	Sint-Oedenrode
11	Anita Pauw	Heeze	15	Mari van Hak	Best
11	Wim Coolen	Helmond	15	Aad Huisman	Zoetermeer
11	Peter van Dongen	Tilburg	16	Wim van de Vorstenbosch	Veghel

LEDENADMINISTRATIE

Jet van den Bersselaar-Dreesen

Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven, of
De Regent 286, 5611 HV, Eindhoven
040 - 2524404
jet.dreesen@gmail.com

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie. Mocht u bezwaren hebben tegen een aspirant-lid, dan verzoeken wij u dat binnen 14 dagen na het verschijnen van het verenigingsorgaan met argumenten te melden bij het secretariaat. Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw lidmaatschapskaart te tonen bij de inschrijving.

NIEUW ADRES:

Mevr. José Davidse - Dieten
Cassandraplein 35, 5631 BB Eindhoven
Mevr. Gerrie Griffioen
Mouterij 9, 5482 LZ Schijndel

AANGEMELD ALS LID

Mevr. Mart Stas - van Bommel
Buitenhof 25, 5591 CV Heeze
Mevr. Hanneke Kuenen
Mainelaan 110, 5627 VG Eindhoven
Dhr. & mevr. Kees & Anneke van der Aa - van Riel
Sint Jorisstraat 4, 5508 LW Veldhoven
Dhr. Tinus Donkers
Aanschot 109, 5629 GZ Eindhoven
Dhr. Christ Vorstenbosch
Molenbaan 5, 5063 PA Oisterwijk

LIDMAATSCHAP OPGEZEGD:

De volgende personen beëindigen hun lidmaatschap per 31-12-2008, en kunnen

zelf in het laatste OLAT Nieuws nog hun opzegging lezen!

Dhr. Rini van Breugel, Best
Mevr. Marieke Vloet, Uden
Dhr. Cees Visser, Bommel
Dhr. Arnold Veringmeier, Schoonhoven
Mevr. Lisette Bens - Duijx, Eindhoven
Mevr. Betty van Gerwen, Mierlo
Mevr. Paula Wijten, Hilvarenbeek
Dhr. Wim Suiskens, 's-Hertogenbosch
Dhr. Jan Malipaard, Burgh Haamstede
Dhr. Ruud van der Horst, Oss
Mevr. Marja Vermeulen, Veldhoven
Mevr. Lia van den Elshout, Veldhoven
Dhr. Maurice Stassen, Eindhoven
Mevr. Iris Haubrich, Eindhoven
Mevr. Ria Vischer, Hilvarenbeek
Mevr. Jacqueline Janssen, Arnhem
Mevr. Annie van Kemenade, Eindhoven
Dhr. Henk van den Boom, Wijchen
Dhr. Emile Terheggen, Weesp
Dhr. Ton Konz, Heel
Dhr. Wim Lubberding, Eefde
Mevr. Renate Waterkamp, Best
Dhr. Bert Berkers, Deurne
Mevr. Mia van Grootel, Eindhoven
Mevr. Marianne van der Sterren, Mierlo
Dhr. Jo Meulendijks, Maastricht
Mevr. Jeannette van Velzen, Den Dungen
Dhr. & mevr. Job & Netty van de Berg, Nederweert
Dhr. & mevr. Jaap & Tine Blanken - Haaijer, Veldhoven
Mevr. Ans Franssen - van der Weerden, Nuenen
Dhr. & mevr. Mari & Riky van Hak - van Zutphen, Best
Dhr. & mevr. M. & W. Paardekooper, Valkenswaard
Dhr. & mevr. Ruud & Lia Hoppener - Grund, Hoogvliet



Bestuur in nood: 3 vacatures.

Zoals de meeste leden wel weten is ons bestuurslid Cor Broerse flink ziek. Reuma verhindert het goed functioneren van enkele vitale gewrichten zodanig, dat hij tot zijn grote spijt helaas genoodzaakt is om zijn functie van bestuurslid van OLAT neer te leggen. Tevens beëindigt hij zijn commissieactiviteiten bij de Vierdaagse en de Kempische Wandeldagen. We wensen Cor alle beterschap toe en hopen op een redelijk herstel binnen niet al te lange tijd.

Voor OLAT betekent dit de derde vacature in het bestuur, naast die van Theo Tromp en mezelf, want ook hiervoor hebben zich nog geen kandidaten aangemeld.

Hierbij doe ik een dringende oproep op onze leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Het mag toch niet zo zijn dat OLAT na 40 jaar ten onder gaat door een gebrek aan bestuursleden. HELP ONS!

Routewijziging wandelpaden.

Niets heeft eeuwigheidswaarde. Ook niet de markeringen van de OLAT-wandelpaden, ook al zouden de markeerders dat nog zo graag willen. Ergo: de beschrijvingen in de wandelboekjes zijn aan veroudering onderhevig. In navolging van andere Lange Afstand Wandelpaden op de site van het Wandelplatform, zijn daarom de wijzigingen van het Hertog Hendrikpad op de website van OLAT gezet.

De wijzigingen van het Graaf van Hornepad zijn talrijker, maar ook daar wordt hard aan gewerkt. Zodra deze klaar zijn komen ze ook op de website. Dat geldt op termijn ook voor het Airbornepad.

Wijzigingen zijn te downloaden via www.olat.nl onder de knop 'wandelpaden'.

Nieuwe datum jaarvergadering.

Zoals bekend valt onze jaarvergadering altijd op de eerste zaterdag van maart. Helaas is de zaal deze keer op die dag bezet vanwege oudere afspraken. Daarom wordt de jaarvergadering verschoven naar zaterdag 21 maart 2009.

Adres, zoals gewoonlijk: Activiteitscentrum Burghplan, Fabritiuslaan 28, 5645 ES in Eindhoven. Zullen we afspreken deze datum allemaal te noteren in onze agenda's?

Wetenswaardigheden.

Trijnie en Albert van der Schans hebben voorgesteld om de wetenswaardigheden die je zoal tegenkomt tijdens de winterseries op de routebeschrijving te zetten.

Hoewel we weten dat dit natuurlijk nooit een waardige opvolger zal zijn van de rubriek 'Wandelen en wat ik zoal tegenkom' van Christiaan Koehler, zullen we toch een poging doen om dit te realiseren, als aanvulling op de voorbeschouwing die altijd in het OLAT-nieuws verschijnt. En daarna maar afwachten hoe het bevalt.

-Kees van Vessem-

Meer bezoek. De bezoekersaantallen op de website olat.nl zijn afgelopen tijd met sprongen gestegen. Vooral de wandelpaden scoren hoog in de belangstelling, maar ook de rubriek 'actueel' wordt goed bekeken, terwijl er kort voor de winterse-rietocht in Oisterwijk een bezoekerspiek te zien was.

Daarnaast hebben de eerste leden al de weg gevonden naar fotoarchief@olat.nl om hun wandelfoto's door te mailen. Tip: stuur uw foto's door in een redelijk formaat (minstens 500 Kb), anders komt de drukkwaliteit in gevaar.

Voor & door leden. We willen op olat.nl nu een volgende stap gaan maken: een afgeschermd gedeelte waar alleen OLAT-leden kunnen inloggen. De openheid van het internet kan immers op gespannen voet staan met de privacy, al weegt dit niet voor iedereen even zwaar.

Wat betreft de ledensite valt te denken aan de diverse huldigheden, de verjaardagen, een wandelpool voor (auto)vervoer naar tochten, en persoonlijk nieuws in de familiesfeer. Ook de jaarlijkse lijstjes met Vierdaagse-deelnemers zouden hier een plekje kunnen vinden. Verder zouden de diverse commissies binnen OLAT er hun vergaderschema's en agenda's op kunnen zetten. In de toekomst kan de ledensite nog uitgebreid worden, bijvoorbeeld met een prijsvraag of fotopuzzel.

De vraag is nu, of hiervoor inderdaad belangstelling bestaat. U kunt uw mening kenbaar maken in een mailtje naar Angélique van Deursen: webmaster@olat.nl Op dit adres zijn ook andere suggesties welkom.

Nog enkele plaatsen vrij op OLAT trainingsweekend in Wintelre

Begin 2009 organiseert OLAT voor de 17^e maal haar trainingsweekend. De trainingen zijn geschikt voor iedere wandelaar; van jong tot oud en van recreatie- tot snelwandelaar.

Veel aandacht wordt er besteed aan het verbeteren van techniek en houding tijdens het wandelen.

Naast de gezamenlijke onderdelen, waarbij met name 'warming-up' en 'coördinatie' centraal staan, wordt er iedere dag in verschillende groepen gewerkt.

Alle groepen staan onder leiding van een eigen trainer, zodat er voldoende aandacht is voor elke afzonderlijke deelnemer.

Deelname is mogelijk voor het hele weekend, maar ook voor een gedeelte daarvan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Datum:	Vrijdag 11 t/m zondag 13 januari 2009
Aankomst:	vrijdag vanaf 17.00 uur;
Vertrek:	zondag ca. 16.00 uur
Locatie:	Kampeerboerderij 't Caves Veneind 5, 5513 NE Wintelre 040-2051805
Kosten:	Vanaf 18 jaar: € 50,00 Tot 18 jaar: € 30,00 OLAT-leden genieten € 5,00 korting Prijzen voor 1 losse dag op aanvraag beschikbaar
Informatie:	Henk Plasman henk.plasman@tntpost.nl 06-10980674 of 0499-390324

Corrie van Loon neemt met plezier het stokje over van Hein Lenders

De felicitatiedienst van OLAT: stapels kaarten

Verbaasd was ik toen ik drie jaar geleden voor het eerst in juni een verjaardagskaart van OLAT kreeg. Ik ben wel jarig in juni, maar ik vier het eigenlijk nooit en daarom ontvang ik ook amper verjaardagskaarten. Mijn zoon Onne en partner Bart die wat later lid zijn geworden ontvangen ook trouw op iedere verjaardag een kaart, net als alle andere OLAT-leden.

Zo'n 15 of 20 jaar (Toon van Wordragen denkt wel 25 jaar) geleden nam Hein Lenders het schrijven van verjaardagskaarten over van Eddy du Maine. Met hoeveel kaarten per jaar hij begon weet hij niet meer, wel kan hij zich nog herinneren dat het 600^e lid werd ingeschreven (Regina Martens jr). Inmiddels zijn het er wel bijna 1000.

Deze taak nam Hein op zich (met het idee, als ik nou helemaal niets meer kan, dan kan ik nog kaarten schrijven) naast al zijn andere taken binnen OLAT – hij was ooit ook nog bestuurslid. Als het clubblad op zijn mat plofte begon hij meteen de kaarten voor de volgende maand te schrijven; tegenwoordig meestal zo'n 80 stuks. Op de plek van de postzegel werd de datum geschreven, zo konden ze precies op tijd in de brievenbus. De verjaardagskaarten gingen zelfs mee op vakantie, maar dan alleen binnen Nederland.

Applaus

Aan wandelen komt Hein soms niet eens meer toe. Maar toevallig tref ik hem 8 oktober tijdens de inwandeling van het Napoleonspad. Vanaf het Mariaplein in Helden lopen we met een groepje via de Heldense bossen en het Leudal naar St. Charles in Heythuysen, waar we met een heus applaus worden ontvangen.

Met Hein's drukke werkzaamheden, zoals commissie Grenzeloze tocht, controleren en markeren van twee wandelroutes van de Stichting Regio Eindhoven (die wit/geel gemarkeerde routes), maar vooral in de zomer als coördinator overnachting bij de Vierdaagse Nijmegen en daarna de Kempische Wandeldagen, en óók nog een volkstuin onderhouden, werden de schrijfwerkzaamheden hem te veel. Toen ook de kaarten begonnen op te



raken, vond hij dat een mooi moment om er mee op te houden.

Maar het bestuur vond dat de OLAT-leden op hun verjaardag getraakteerd moesten blijven worden op een OLAT-verjaardagskaart. Alle bestuursleden gingen rondvragen naar mensen die dit zouden willen overnemen.

Zo ook Kees van Vessem bij 'zijn' wandelen op dinsdaggroep. Nog voor het in de groep werd gegooid, meldde Corrie van Loon zich om deze taak op zich te nemen. Er werden opnieuw 5000 kaarten gedrukt en de schrijfpret kon beginnen.

Terwijl ik met Corrie wandel door de Malpiebeemden onder Valkenswaard, vertelt ze dat ze de dag tevoren net Onne's kaart heeft geschreven (over een maand is hij jarig). Ook een wandelaarster die meeloopt blijkt net een kaart gekregen te hebben voor haar vijftigste verjaardag.

Corrie van Loon is een echte Tilburgse, geboren en getogen. Ze is moeder van twee dochters en oma van twee kleinkinderen. Pas laat begon ze met wandelen, toen haar man Jan in de vut kwam. Dat kwam zo: tijdens een lunchpauze op een vrijdag in juli kwam Jan thuis

LOSSE NOTITIES

Zie ginds komt de stoomboot

Sinterklaas gooit roet in het eten. Een mooie variatie op de kop 'Gezellig op stap met Sinterklaas' boven mijn artikel van twee maanden geleden.

Wat is het geval: op zaterdag 22 november organiseerde WS'78 haar vierde winterserietocht van dit seizoen in Baarn. Nu loop ik regelmatig WS-tochten, maar omdat de startlocatie niet altijd langs de deur ligt, kan het zijn dat ik 15 à 30 minuten later start.

Na tien kilometer is er in het parkoers echter een sluis, die in verband met de aankomst van Sinterklaas om 11.00 uur dicht gaat. De route gaat over die sluis, dus als ik daar door omstandigheden om 3 over 11 aankom, kan ik het uitlopen van de tocht wel vergeten!

WS heeft overigens ook de sluitingstijd met een half uur vervroegd (half zes i.p.v. zes uur). Er wordt op deze manier steeds minder rekening gehouden met mensen met een tempo van lager dan 6 kilometer per uur. Of moet ik, na 33 jaar en anderhalf keer om de wereld gelopen te zijn, mijn tempo dan toch maar gaan opvoeren?

Hopelijk worden de teugels weer wat gevierd, want ik zou het erg jammer vinden als ik deze tochten, waar je altijd veel natuurschoon en historisch erfgoed tegenkomt, om die reden zou moeten schrappen!

Made for walking

Sinds een paar weken zag ik op billboards zwarte schapen en bokken opdruiven, die spreken bezigden als 'Dare to be yourself', 'Proud to be me' en 'Break the rules'. En er zat ook een typische wandelspreuk bij: 'These hooves are made for walking'.

Was dit een actie van het dierenfront, om meer aandacht te vragen voor de situatie van deze viervoeters? Dat kon ik me niet voorstellen, want deze categorie dieren heeft bij de boer toch een luizenleven!

Inmiddels ben ik er via STER-spots achter, dat het hier om een telecommunicatie-maatschappij gaat.

-Peter van de Ven-

eten en had het over de vierdaagslopers, die net binnenkwamen in Nijmegen. Daar wilden ze ook wel aan mee gaan doen. Corrie zocht informatie bij de KNBLO en hoorde voor het eerst over een landelijk wandelprogramma, trainen, enz.

Het boekje werd al snel aangeschaft en in augustus begonnen ze met georganiseerde tochten o.a. in Tilburg, in Waalwijk en bij OLAT. Deze club beviel qua verzorging en routes het best en hier werden ze al gauw lid van, nu zo'n acht jaar geleden. Na de Nijmeegse volgden ook andere vierdaagsen, zoals Diever, Odoorn, Apeldoorn en Berg & Terblijt.

In haar uppie

In het OLAT Nieuws lasen ze over de wandelpool: met Theo Tromp het Airbornepad Market Garden wandelen. Hier heb ik Corrie en Jan leren kennen; het was hun eerste langeafstandswandelpad. Hierna zouden er meer volgen, het Pieterpad werd gelopen en het boekje voor het Grenslandpad werd aangeschaft. Maar tijdens een wandelvakantie in Drenthe overleed Jan van Loon plotseling, nu alweer bijna 3½ jaar geleden. Corrie moest alleen verder met wandelen, het Grenslandpad deed ze in haar uppie van Thorn tot Ulvenhout. Later wandelde ze met een paar anderen het Brabants Vennenpad en Rondom de Sint Jan.

Aan het Drenthepad, wat ze met Jan wilde gaan lopen, is Corrie ooit wel begonnen, maar ze hield het maar 30 km vol. Lichamelijk en geestelijk lukte het niet, ze pakte de bus en trein weer terug naar huis.

In het buitenland begon ze met IML-tochten, in Fulda, Chantonay en Seefeld is ze al geweest. Met een busreis, slapen in de jeugdherberg, met lekker jong volk erbij, dat ziet zij wel zitten. Misschien gaat ze volgend jaar wel mee naar de Ardennen.

Bij alle binnenlandse OLAT-wandelactiviteiten is ze wel present: winterserie, Kempische Wandeldagen, Paastocht, Grenzeloze tocht, maar vooral het 'wandelen op dinsdag' wil ze niet graag missen. Al pratend, gezellig met bekenden een andere omgeving verkennen.

Af en toe controleert ze samen met anderen vooraf een route en in juni liep ze samen met Nettie voorop, want Ria, die de route uitzette, kan niet zo goed meer uit de voeten.

Terwijl we dinsdag 12 augustus op

het punt staan te vertrekken voor een rondje Vught met de dinsdaggroep, krijg ik een sms-je van Corrie. Tijdens de Limburgse vierdaagse heeft ze haar rechterpols gebroken en ze kan dus niet aanwezig zijn. Hoewel Corrie rechts- én linkshandig is, schrijft ze toch met rechts. Dat is lastig als je net een taak op je hebt genomen waarbij veel geschreven moet worden.

Inmiddels is het gips is er allang vanaf, maar ze heeft nog wel pijn flink pijn. De eerste weken heeft haar dochter een aantal kaarten geschreven; sindsdien doet ze het zelf. Rustig aan, twee per dag.

Een paar weken geleden had ik Corrie aan de telefoon, ik had verwacht haar te treffen bij de dinsdagwandeling, maar ter controle voor haar pols moest ze naar het ziekenhuis. Daar hoorde ze dat revalidatie lang zal gaan duren, twee maal in de week naar fysiotherapie. En de pols moet 'gewoon' weer gebruikt gaan worden.

Acht jaar geleden brak Corrie haar linkerpols tijdens de Grenzeloze tocht, dus ze weet hoelang het kan gaan duren. Die hand kan ze nu voor 70 % gebruiken en als de rechterpols ook weer voor 70 % fungeert is ze allang blij.

Dagelijks loopje

Het kaarten schrijven gaat alweer een stuk beter, elke dag is ze er wel mee bezig. Het is een leuke taak en goed te doen zonder computer. Elke 3 maanden krijgt ze van Jet van den Berselaar een paar honderd verjaardagsdata met adressen tegelijk. Corrie kan dan zelf bepalen wanneer ze de kaarten schrijft, en het loopje elke dag naar de brievenbus doet haar ook wel goed.

Corrie is een echt ochtendmens, lekker vroeg op pad. Zo tref ik haar tijdens een winterseriewandeling ook nooit bij de start, want wij zijn meestal aan het uitslapen als zij er al kilometers op heeft zitten.

Zondag 16 november liepen we de winterserie in Oisterwijk, een prachtige route met lekker veel modderpaden. Bij de laatste wagenrust komen we Corrie tegen, en onder het genot van een kommetje soep kletsen we even bij. Ze doet het qua wandelen wat 'rustiger' aan, zegt ze; toch loopt ze de langste afstand. 's Avonds is ze toch wel moe, nadat de modder uit de Kampina van haar broek geschraapt is.

-Joop Reichenfeld-

Winterserietocht biedt zelfs de oudgedienden bij OLAT veel verrassingen

Bij Boekel is natuur te kust en te keur

De weersverwachting voor de eerste wandeling van ons nieuw wandelseizoen is positief en we krijgen het ook daadwerkelijk op onze hand.

Bovendien hebben we op zondag 19 oktober een ruime startlocatie tot onze beschikking, weliswaar een beetje donker binnen, maar dat is duidelijk bedoeld om de film goed te laten uitkomen. Het duurt trouwens even voordat het storm loopt, maar wanneer om 08.00 uur de eerste routebeschrijving wordt uitgedeeld, volgen de 80 deelnemers op de langste afstand – en nog eens 115 personen op de 30 kilometer – elkaar snel op richting de beloofde natuurlandgoederen.

Op zijn speurtocht naar de mooiste plekjes ontdekte onze parkoersbouwer vlak voordat we de Zandhoek op gaan al wat kreupelhout, en dat levert ook meteen het eerste doorkruiplaantje op. Met nog wat kerstbomen achter een boerderij en het kapelletje op Esdonk is de sfeer meteen geschapen. Aan deze kapel is een kleurrijke legende verbonden, die zich afspeelde in de 15^e eeuw. Het begon met een zondige Spaanse majoor, die van een ziekte genas en uit dankbaarheid op Esdonk een kapel liet bouwen. Daarna kwamen de Sinti's in beeld en nu is het nog steeds een bedevaartsoord ter genezing van diverse huidziektes. Het gebeurt allemaal bij de zogenaamde Spijkerkapel van Esdonk.

De kapel is gewijd aan de mooie Maria Magdalena. De verering gaat op een bijzondere manier in zijn werk, namelijk met het offeren van roestige spijkers. Als symboliek wordt in deze kapel een houten kruisbeeld bewaard. De offerspijkers

boterhammen, koffie, thee en chocola. Eigenlijk is het te veel om allemaal op te noemen, maar met zoveel deelnemers raak je op de duur toch nog door de voorraad heen. Het is ook niet niks om bijna 850 wandelaars erop uit te sturen en het iedereen naar de zin te maken.

Bij de Deelse Kampen wandelen we nog even langs de Peelse Loop en krijgen daarna een stukje bosgebied op Kranerij, waar het groen verder voor het oprapen ligt. Landelijk en erg mooi.

Met zicht op Handel komen wij alweer bij een kapel. Een plekje voor bezinning en een plaats waar ons Lieve Vrouwke graag al haar trouwe wandelaars tot steun wil zijn. Niet ver daar vandaan, treffen we nog een unieke plek aan: Peelrust, een hof waar dierenvrienden hun trouwe viervoeter of ander huisdier aan de aarde hebben toevertrouwd. We lopen er even binnen, nieuwsgierigheid, misschien, maar toch ook weer onder de indruk.

Sprakeloos

De volgende rust is bij een kampeerboerderij. Harrie Rooymans speelt hier voor gastheer en zit gezellig buiten in het zonnetje op zijn koffiedrinkers te wachten. En zo'n lekker bakske hebben wij ook wel verdiend, al denkt de parkoersbouwer daar duidelijk anders over. Die schrijft, zonder enig blikken of blozen, voor de volgende 12,5 km, de regels zonder enige onderbreking aan elkaar. Wat kun je dan nog anders doen dan sprakeloos zijn en zorgen dat je zo vlug mogelijk weer aan de wandel bent.



gaan via een legende terug tot de kruisspijkers van Jezus, waarvan er een gestolen zou zijn door zigeuners. Pelgrims offeren hier nu spijkers als offer voor genezing. Zou u er eens langs komen en het kapelletje zou toevallig gesloten zijn: maak er geen drama van, want via een speciaal daarvoor bestemd gaatje in een van de ramen kun je de spijkers naar binnen gooien.

Boekel, een plaatsje waar we niet iedere dag doorheen komen, doet al gauw iedereen verbazen vanwege zijn uitgestrektheid. Vanzelfsprekend raken de wandelaars die voor 40 of 30 km kiezen, na enige tijd het spoor bijster, niet omdat de routebeschrijving niet zou kloppen, maar omdat ze onophoudelijk worden geconfronteerd met plekjes waar ze nooit eerder waren.

De eerste verzorging wacht al na amper 6,5 km. Gesmeerde

Nu komen de beloofde landgoederen aan de beurt. Eerst Cleefs Wit, dan de Sijp gevolgd door de Stippelberg. Prachtige stukken natuur. Cleefs Wit en de Sijp zijn beide vroegere moerasgebieden die in de 19e eeuw werden ontgonnen tot hoofdzakelijk landbouwgebied. Thans zijn de lokale overheden bezig om een begroting rond te krijgen voor een totale herstructurering van dit gebied om er uiteindelijk weer natuurlijke flora en fauna tot stand te laten komen. Natuurlijk zijn in dit gebied nog prachtige bospaden en lanen terug te vinden, waar het vanmorgen heerlijk is om te wandelen.

Voordat we de Stippelberg ingaan toch eerst ook nog weidse vergezichten over de akkers richting Mortel. In 1893 begon men hier aan de ontginning van een bijna 1000 hectare grote heidegebied ten noorden van Bakel en dat werd het



eerste grootschalige ontginningsproject van de Heidemij. Het gebied werd beplant met vooral grove den. Ook de stuifwallen die er in grote aantallen lagen, kregen hun masten afdak. In de afgelopen vijftien jaar wordt het gebied volgens een ander beleid gestructureerd en krijgt het steeds meer een natuurlijk uiterlijk. Nieuw poelen worden gegraven met daarin eilandjes voor flora en fauna. De stippels, waaraan het gebied zijn naam dankt, ontgaan ons niet. Af en toe moeten we zelfs klimmen. Onze wandelmaatjes uit Grashoek en Eind 'kallen' er lustig op los en gnuiven bij de gedachte aan hun eigen heuveltjes een eindje verderop, maar op den duur hoor je ze dan toch ook niet meer.

Sjef Koolen belde me onlangs met de vraag of ik het aandurfde om nog eens samen met hem op pad te gaan, zoals we dat 25 jaar geleden ook gewend waren om te doen. Hij stelt me ook meteen gerust: het is niet de bedoeling dat ik zijn tempo aanhoud, maar andersom. En zo werd de deal gesloten om tijdens deze winterserie onze 25 jaar wandelervaring nog eens samen te beleven.

Al vlug bestaat ons wandelgroepje vandaag uit vijf personen. Sjef en Pieter, Co en ik en daarbij voegt zich in de loop van de wandeling ook nog Paul Skivington, onze Engelse wandelmakker uit Mönchengladbach.

We doorkruisen de bossen, nu volop in herfsttooi en komen regelmatig wandelaars tegen die net als wij genieten van deze heerlijke herfstdag.

Dan eindelijk toch weer de bewoonde wereld, en het duurt nog een hele poos voordat we tot het beseft komen waar dat zou kunnen zijn. We rusten in een dorps huis, waar Jan Legius onze trouwe gastheer is. De zondagse soep smaakt voortreffelijk. Als we dan na een half uurtje het dorp weer uitlopen zien we dat het De Rips heet.

Oergebied uit de ijstijd

De wandeling gaat na een tijdje verder door een meer open gebied met duidelijke kenmerken van verkaveling en hier en daar een eenzame boerderij. Als altijd ook die omweg om toch nog dat unieke plekje niet te hoeven missen: de Krim, een oergebied met een poel uit de ijstijd. Verder treffen we hier nog wat bospartijen en restanten van heidevelden.

De 30 km-wandelaars komen er dan ook weer bij en samen genieten we van warme bouillon of iets anders. Wat je ook kiest, de kenmerken zijn altijd gelijk: het spul is warm en de verzorging schenkt het graag voor je in. Ze staan met hun

kraampje in een mooi laantje en zullen zo opbreken, want de meeste wandelaars op deze afstand zijn al langs gekomen. Zo'n zeven maanden geleden wandelde ik mijn laatste echte lange-afstand en nu, met ruim dertig kilometer in de benen, begin je dat te voelen na een korte rustpauze. Het beste dat je dan kunt doen is even je mond houden en gewoon doorwandelen.

Wij doen nog even Cleefs Wit aan, waar we vanmorgen al doorheen wandelden. Het bosgebied is aan de wegzijde afgezet met gaas en onderaan is een soort verduistering aangebracht opdat het wild geen last krijgt van verblindend autolicht. Onderweg nog een villa, onbewoond en geen enkele aanwijzing dat er ooit nog iemand naar zal omkijken. Opmerkelijk, de ruiten zijn nog heel, dat zou vroeger wel anders geweest zijn.

We komen langs camping de Rooy Asch, dat enige bekendheid geniet ook van buiten het peeldorpje Handel. Wij laten dit toch wel wat eigenaardige dorpje vandaag links liggen. Het is echter wel een plaatsje dat zichzelf ziet zitten, gezien de eigen ingenomenheid, die er ongeveer zo uitziet: het zicht op Handel is bijzonder: vanuit Elsendorp ligt de kerk in een gat, vanuit Boekel staat de kerk op een bult. Dit is zeer bijzondere en zou meer aan de man gebracht moeten worden. Dan weer een andere wereld. Padua, we wandelen er gewoon over straten en pleinen, verbazen ons en vinden het toch ook weer heel gewoon. Bijzonder!

De laatste rustpost is als altijd, die met soep. De crew is al een beetje aan het afbouwen, maar Sjaan, onze gastvrouw, heeft nog voldoende krachtvoer onder het deksel om ons



voor de laatste 4 km op de been te kunnen houden. Als altijd bedankt voor jullie trouwe diensten onderweg, even dat rustpunt met een persoonlijke aandacht. Geweldig.

Nog wat moois is tot het laatste bewaard: het Boekelsbos, dat verder nog wel naar andere namen zal luisteren. Enkele heuveltjes beproeven de elastiekjes in je benen; nieuw aangelegde waterpartijen – we missen hier wat bomen; een camping met duistere krachten. Het laatste prachtige stukje natuur, en ik denk dat het met opzet is bewaard voor alle wandelaars die vandaag de weg naar Boekel vonden.

Een prachtige wandeldag met een parkoers en verzorging om trots op te zijn.

-Ad van Asten-

Foto's: Noud Wijn, Angélique v. Deursen en Winnifred v.d. Boom



PRIKBORD

De wet van de grote getallen

Bij veel zaken lijkt het alsof ze vanzelf tot stand komen, terwijl dat helemaal niet zo is. Het inpakken van OLAT Nieuws bijvoorbeeld – vooral als er bijlagen moeten worden ingestoken zoals clubloten, acceptgiro's of het verslag van de jaarvergadering. Bijlagen die wel voor leden bestemd zijn, maar niet voor andere relaties die het blad ontvangen. Dat vergt veel oplettendheid van de inpakkers.

„Wat zou het handig zijn voor ons als de adressticker niet op het plastic hoesje, maar op het blad zelf geplakt kon worden”, zo luidde de verzuchting van **Mart & Mariet Douven**, die samen met **Tjeu van de Kerkhof** de maandelijkse verzending van OLAT Nieuws voor hun rekening nemen. Volgens hen zou dit uren werk schelen. Inderdaad kan een kleine tijdswinst per nummer heel veel uitmaken op het totaal. Want hier geldt de wet van de grote getallen.



Aan dit verzoek wil de redactie dus graag gehoor geven. Met ingang van dit nummer ziet de voorpagina er daarom een beetje anders uit. We hopen dat het helpt!



Gouden bruiloftsfeest Marinus & Leny

De redactie hoopt ten eerste dat u dit blad nog op tijd heeft ontvangen, want op vrijdag 12 december 2008 vieren **Marinus en Leny van Roosmalen** hun gouden bruiloft met een groot feest in café-restaurant 't Riethof in Boskant.

Op de receptie van 18:00 tot 19:30 uur zijn alle OLAT-leden en andere relaties van harte welkom om het paar te feliciteren en samen gezellig een glas te drinken op hun 50-jarig huwelijk.

Sinds Marinus de voorzittershamer heeft neergelegd, is het leven voor Leen en hem een stuk rustiger geworden. Maar actief voor OLAT zijn ze allebei nog steeds. Zo gaan Marinus en Leny iedere week samen op pad om nieuwe tochten uit te zetten voor de Rooise Wandelingen. Dit initiatief is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een succesnummer: alleen bij echt slecht weer worden de gebruikelijke deelnemersaantallen van 40 à 50 niet gehaald. „Onze wandelgroep heeft een heel stabiele vaste kern”, aldus Marinus. „Daarom is het zo leuk om te doen.”

Ook buiten OLAT beoefenen Leny en Marinus actief de wandelsport. Bergtochten in het door hun zo geliefde Oostenrijk zijn hierbij favoriet.

We wensen hen nog veel jaren in voorspoed en in goede gezondheid!



VOORUITBLIK GRENZELOZE TOCHT

December is bij uitstek de maand van goede tradities, met Sinterklaas, Kerstmis en het uitluiden van het oude jaar met vuurwerk. Op de wandelkalender prijkt sinds jaar en dag nog een andere uitstekende traditie, want zo mogen we de Grenze-loze Tocht intussen toch wel noemen. Het uitstapje – een gezamenlijk initiatief van OLAT en onze Belgische zusterclub Milieu 2000 – beleeft dit jaar de 17^e editie.

En net als bij pepernoten, kerstkransjes en oliebollen, is het recept voor deze tocht in grote lijnen hetzelfde gebleven: in beide landen een startpunt (Lommel en Luyksgestel) en daartussen in beide richtingen een kortere en een langere wandelroute, zodat iedereen zijn of haar eigen afstand kan samenstellen. Een pendelbusje tussen de twee startlocaties zorgt daarbij voor nog meer mogelijkheden.

Vanuit camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel zitten de wandelaars binnen enkele minuten in het bos, en dat blijft zo totdat ze het kanaal Bocholt-Herentals bereiken. Aan de overzijde van de bijzondere voetgangersbrug – we bevinden ons dan al in België – wacht de Sahara, ooit een zandafgraving maar nu een prachtig en uitgestrekt natuurgebied met zandverstuivingen en plassen. Dan volgt weer een stukje bos, waarna men een paar honderd meter langs een verharde weg moet om de grote rust te bereiken: het stadion van de Lommelse voetbalclub.

De enorme sportkantine is een gezellig trefpunt, waar iedereen wel een plekje vindt om koffie, soep, of andere versterkingen op zijn gemak te verorberen. Vanaf het stadion is het dan nog een eindje naar het dorps-huis in Lommel-Heideheuvel, waar de Belgische organisatie zetelt en het pendelbusje wacht op degenen die hier een trapstje teveel drinken of een enkele reis sowieso wel genoeg vinden.

Wie wel een stevige wandeling wil maken, steekt eerst het kanaal over om langs andere paadjes terug te keren naar het stadion en van daaruit ook langs andere routes door bos en hei terug naar De Zwarte Bergen.

De bekende gele OLAT-pijlen geven de routes van 12 en 15 km aan vanaf Luyksgestel; de rode pijlen van Milieu 2000 vormen de bewegwijzering in omgekeerde richting. Dit om te voorkomen dat wandelaars het spoor bijster raken waar de routes elkaar kruisen.

Praktische bijzonderheden over deze tocht staan op pagina 5.

Terug uit Compostela

Op de winterserie in Oisterwijk troffen we een tamelijk gebruikte, gekort-wiekte en goedgemutste **Hans de Vries**. Nog geen week terug uit Spanje, waar hij zijn pelgrimage naar Santiago had afgerond met een retourtje Kaap Finisterre, onder het motto: „Voor mij eindigt de Camino pas als ik mijn voeten in de oceaan heb gezet.” Waarvan akte.

Alleen de laatste dagen voor zijn aankomst in Compostela heeft hij regenbuien te verduren gehad, voor de rest is alles prima verlopen. „Het was alleen handiger geweest als ik wat Spaans had gekend, sommige dingen waren dan wat soepeler verlopen. Maar ik heb er absoluut geen spijt van, ook niet om het op mijn manier te doen”, aldus Hans.



OLAT CLUBKAMPIOENSCHAP - LPS

De stand per 18 november 2008

1	Marcelino Sobczak	13540	(19)	55	13	Mariette v Ampting	1660	(4)	94	Michel van Krimpen	400	(1)
2	Jan Dinnissen	12005	(26)	56		Frank Geubbels	1650	(4)	95	Jack Hendriks	360	(1)
3	1 Hanny Klumpkens	11575	(25)	57		Piet van Buul	1620	(3)	96	Roel van der Wijst	360	(1)
4	Gerrit Arfman	11235	(25)	58		Joost Blom	1600	(4)	20	Janny den Braber	360	(1)
5	Hans Pranger	10865	(24)	59		Richard Klein Bennink	1440	(4)	98	21 Jo van Heugten	360	(1)
6	Martien van Achterberg	9885	(19)	60		Bart Lutke Schipholt	1415	(2)		Wim Baken	360	(1)
7	Ernst Westerhoff	9385	(19)	61	14	Anja van Kempen	1374	(4)		Ton Seetsen	360	(1)
8	Gerrit van Haandel	9005	(16)	62		Ben Duin	1350	(3)		Fred Fisser	360	(1)
9	Boetje Huliselan	8765	(15)	63		Peter Koolen	1330	(4)		Henk Klinkhamer	360	(1)
10	Ton de Jong	8350	(17)	64		Henri Floor	1330	(4)		Hans vd Sanden	360	(1)
11	2 Rinda Scheltens	8325	(16)	65		Wim vd Wittenboer	1330	(4)		Gerrit Legierse	360	(1)
12	Wim van Cappelle	7895	(17)	66		Frank Marchand	1285	(3)		Jan van der Zanden	360	(1)
13	Wim Freriks	7665	(15)	67		Willy Timmermans	1220	(3)		Bram Stelling	360	(1)
14	Mart Douven	7535	(19)	68		Paul Canters	1210	(2)	21	Toos Snoeijen	360	(1)
15	Rik Weverbergh	7385	(13)	69		Jan vd Hurk	1190	(2)	21	Toos Habraken	360	(1)
16	Henk Vink	6910	(19)	70		Hans van Grol	1080	(3)	109	Rien van Ginkel	360	(1)
17	3 Mieke Raaijmakers	6245	(14)			Peter vd Ven	1080	(3)		Hans van Ginkel	360	(1)
18	4 Connie Raijmakers	5640	(10)	72		Jan van Boerdonk	1080	(3)	111	Pé Everaerts	360	(1)
19	Hugo Prinsen	5615	(10)	73		Henk Plasman	1075	(2)		Kees Mol	360	(1)
20	Huub Raijmakers	5180	(9)	74		Ronald Iliohan	1070	(2)	24	Caroline Dinnissen-Vernie	360	(1)
21	Dennis van Reeden	5170	(11)	75	15	Monique Barten	1070	(3)		Ted Liebrechts	360	(1)
22	5 Coby Visser	5110	(14)	76		Cor Verschuijten	1070	(3)		Louis Vernie	360	(1)
23	Pieter Boots	4725	(11)	77		Rinus Ars	1055	(3)	116	Cees van Dijk	350	(1)
24	Rob Keetlaer	4680	(13)	78	16	Doortje vd Akker	1040	(3)		Marc van Dijk	350	(1)
25	Wim van Gemert	4380	(9)	79	17	Carry Ombelet	1020	(3)	25	Ria van Dijk	350	(1)
26	Rolf Craanen	4260	(10)	80		Jan van Houtum	970	(2)	119	26 Lida de Boer	350	(1)
27	Jelte van der Zee	4150	(10)		18	Maria vd Oetelaar	970	(2)		Ton van Dijk	350	(1)
28	Klaas Bakker	3870	(9)	82		Ad Verbakel	940	(2)		Hein Dirks	350	(1)
29	6 Sonja Arfman	3780	(10)	83		Co Tops	930	(2)	26	Jeanne van Roosmalen	350	(1)
30	Nico van Hassel	3765	(10)	84		Jan Vogelsangs	810	(1)	26	Iris van Limburg	350	(1)
31	Cees Gutteling	3760	(10)	85		Bernard Oude Nijhuis	720	(1)		Tony van Duijn	350	(1)
32	Claude Herman	3585	(6)	86		Rob van Stuivenberg	710	(2)	125	Onne vd Kraan	300	(1)
33	7 Nicole Nacken	3290	(8)	87		Louis Claassen	710	(2)	126	John van Berkel	200	(1)
34	Dirk Donders	3160	(10)	88		Dirk Belder	710	(2)	29	Elly van Berkel	200	(1)
35	8 Riet Emans	2995	(6)	89		Anne Radder	680	(1)	128	Mathias Coenen	175	(1)
36	Frits Mennen	2935	(6)	90		Kees Lambregts	580	(1)	129	Huib Coenen	100	(1)
37	Erik Dikken	2920	(6)		19	Jeannette v Boerdonk	580	(1)		Fuergil Steffens	100	(1)
38	Peter Rijkers	2880	(8)	92		Theo Beelen	565	(1)	30	Henrietta Coenen	100	(1)
39	Evert v Ampting	2805	(6)	93		Theo Tromp	450	(1)	132	Antoon Asveld	50	(1)
40	Bert Bosmans	2770	(3)									
41	Marco v Heel	2710	(4)									
42	Cor v/d Heijden	2690	(5)									
43	Servee Derks	2555	(4)									
44	9 Ria Bens	2430	(8)									
45	Theo Klanke	2240	(5)									
46	Paul Koks	2215	(7)									
47	10 Henny van de Haring	2080	(6)									
48	Rini Welten	2050	(5)									
49	Peter van den Brink	1970	(5)									
50	Hans de Vries	1925	(5)									
51	Theo Gijzen	1800	(5)									
52	11 Mariet Douven	1800	(5)									
53	12 Dagmar Vos	1790	(5)									
54	Adri vd Graaff	1690	(4)									

Spelregels clubkampioenschap

Op de volgende pagina's treft u de agenda aan voor de OLAT clubcompetitie van volgend jaar. Let op: de winterserie van De LAT op 21 december 2008 in Amsterdam telt al mee voor het clubkampioenschap van 2009.

Deelnemers aan de OLAT clubcompetitie hebben een vrije keuze uit alle tochten uit de jaaragenda. Zij kunnen zonder beperking aan de genoemde tochten deelnemen, met die verstande dat slechts 26 tochten meetellen voor het puntenklassement. Per weekend (vrijdag, zaterdag, zondag) wordt bovendien slechts 1 wandeling per deelnemer verwerkt in de stand.

Indien u na het volbrengen van 26 tochten, deelneemt aan andere tochten uit dit schema, wordt automatisch de hoogste waardering gerekend.

Indien er bij een wandeling sprake is van competitie, dan geldt de voorwaarde dat duidelijk vooraf bepaald moet zijn dat de betreffende afstand toegankelijk is voor prestatiewandelaars.

Deelnemers aan onze clubcompetitie melden zich bij voorkeur binnen 2 dagen na de tocht per e-mail of telefonisch bij: Ad van Asten: a.asten1@chello.nl of 0499-473767.



LPS AGENDA CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2009

DATUM	PLAATS	EVENEMENT	SOORT	AFSTAND	PUNTEN	BONUS	INFORMATIE
December (2008)							
zo 21	Amsterdam	Winterserie	P	20 km (rondeparkoers)	schema	100	035-6563878 of www.delat.nl
Januari							
zo 4	R'dam Kralingen	Winterserie	W / P	5 km, 10 km	schema		010-4662015 of website RWV
vr-za 23/24	's-Hertogenbosch	Bossche 100	LA	100-110 km	430-460	150	06-55997497 of www.bossche100.nl
zo 25	Amsterdam	Winterserie	P	25 km (rondeparkoers)	schema	100	035-6563878 of www.delat.nl
Februari							
zo 1	R'dam Kralingen	Winterserie	W / P	5 km, 10 km	schema		010-4662015 of website RWV
zo 8	Amsterdam	Winterserie	P	30 km (rondeparkoers)	schema	100	035-6563878 of www.delat.nl
Maart							
zo 1 t	R'dam-Kralingen	Winterserie	W / P	5 km, 10 km	schema		010-4662015 of website RWV
za 7 t	Lutjegast (Gr)	Baak tocht	LA	60 km (dagtocht)	250		058-2663728 of www.flal.nl
za-zo 7/8	Roosendaal	Nachtmars	LA	110-100 km	460-430		0165-554516
za-zo 7/8	Zevenbergen	Kennedymars	LA	80 km	360		0168-452457
zo 08	Olland	W / P-tocht OLAT	W / P	50 km (rondeparkoers) 30 km (rondeparkoers) 20-10 km (rondeparkoers) 5 km (rondeparkoers)	schema schema schema schema	500 300 200-100 50	06-20133971 of wedstrijd@olat.nl of www.olat.nl
zo 15	St. Michielsgestel	OLAT winterserie	LA	60 km	350		073-5033322 of winter@olat.nl
za 21	Bakhuizen (Fr)	Gaasterlandtocht	LA	60 km (dagtocht)	250		058-2663728 of www.flal.nl
za 28	A'dam-Noord	A'dam-Hoorn	LA	42 km 195 m	100 (100g 200z 175b)		035-6563878 of www.delat.nl
April							
za 4	Katwijk (Cuijk)	65 Land van Cuijk	LA	65 km	300		0485-453569 of 0485-452884
za 11	Sittard	Kennedymars	LA / W	80 km (dagtocht)	360	schema <13 uur	046-4856490 of 046-4520810
za 18	Castricum	Bos-Duin-Strand	LA	60 km (dagtocht)	250		035-6563878 of www.delat.nl
za-zo 18/19	Loon op Zand	Nacht van Loon	LA	min. 95 km in 15 uur	350	schema >95 km	0416-362858 of website Hart v.Brab.
vr-za 24/25	Dordrecht	Kennedymars	LA	80 km	360		010-4662015 of website RWV
Mei							
za-zo 2/3	Bocholtz	Mergellandroute	LA	135 km	550		045-5441040 of website NOAD
vr-za 8/9	Etten-Leur	Kennedymars	LA	80 km	360		076-5034094
za 9	Hengelo	75 van Hengelo	LA	75 km (dagtocht)	350		074-2435184
vr-za 15/16	Hilversum	Kennedymars	LA	80 km	360		035-6913019 of www.delat.nl
wo-do 20/21	Odoorn	Kennedymars	LA	80 km	360		0591-549955 of www.dw4d.com
za-zo 23/24	Weert	Internationaal Wandelevenement OLAT	W / P	24uur: 144 km en meer 50 km (rondeparkoers) 100 km (rondeparkoers) 50 EM (rondeparkoers) 50 km (rondeparkoers) 24 uur: 105-144 km	schema schema schema schema schema	500 300 400 360 300 400	ook KV, 100-man, Contin. Centurion 06-20133971 wedstrijd@olat.nl of www.olat.nl
za-zo 30/31	Utrecht	Utr.-Apeldoorn	LA	75 km	350		06-45018576 of wsv-des-utrecht.nl
za-zo 30/31	Anna Paulowna	Kennedymars	LA	80 km	360		06-21520091 of www.wsvkm.nl
Juni							
vr/za 5/6	Steenwijk	Kennedymars	LA	80 km (ook 60 km)	360-250		0521-511561 of www.tigosteenwijk.nl
za/zo 6/7	Bergen op Zoom	BoZ-Vlissingen	LA	80 en 75 km	360-350		0118-464753 of 0113-381111
za 13	Vlissingen	Mars Walcheren	LA	65 km dagtocht	300		0118-419724
vr/za 19/20	Rijsbergen	Kennedymars	LA	80 km	360		06-41461445
za 20	Texel	Rondje om Texel	LA	60 km dagtocht	250		0222-313740 of website Gouden Boltje
za-zo 20/21	Gulpen	Nacht van Gulpen	LA	70 km	350	100	043-4502838 of 06-10011893
za-zo 20/21	A'dam-Noord	A'dam-Leeuwarden	LA	150 km	600		035-6913019 of www.delat.nl
zo 21	Den Oever	D.O.-Leeuwarden	LA	70 km	275		035-6913019 of www.delat.nl
za 27	Zanddijk/Veere	Mars Veerse meer	LA	60 km dagtocht	250		0118-637164
za 27	Bocholtz	Keiendorptocht	LA	60 km	250		045-5441040 of website NOAD
za 27	Barendrecht	Marijketocht	LA	60 km dagtocht	250		010-5014646
zo 28	Afferden	Bos- en Heidetocht	LA	60 km dagtocht	250		0485-532079
Juli							
za 4	Diemen	Ronde van A'dam	LA	60 km dagtocht	250		035-6563878 of www.delat.nl
za-zo 4/5	Someren	Kennedymars	LA	80 km	360	schema <13 uur	06-29084586 of www.kennedymars.nl

Augustus

vr-za 07/08	Geldrop	Kempenlandtocht OLAT	LA LA	110 km 80 km	460 360	250 250	06-20133971 of kempen@olat.nl of www.olat.nl
za-zo 15/16	Melderslo	Kennedymars	LA	80 km	360	schema <13 uur	http://mkm.melderslo.net
vr-za 28/29	Ooltgensplaat	Omloop Goeree	LA	110 km	460		06-30600575 of www.omloop.com
za 29	Leerdam	Palmentocht	LA	60 km (dagtocht)	250		0345-618905 (na 19.00 uur)
vr-za 28/29	Wouterswoude (Fr)	Kennedymars	LA	80 km	360	schema <13 uur	0511-423427

September

za-zo 5/6	Amsterdam	A'dam-Tilburg	LA	125 km	510		0416-362858 of website Hart v. Brab.
za-zo 5/6	Vleuten	Vleuten-Tilburg	LA	80 km	360		0416-362858 of website Hart v. Brab.
za-zo 5/6	Vijfhuizen	Kennedymars	LA	80 km	360		023-5623865
vr-za 11/12	Zeewolde	Van Z tot Z tocht	LA	110 km	430	schema <19 uur	info@ztotz.nl
za-zo 12/13	Waalwijk	80 vd Langstraat	LA	80 km	360	schema <13 uur	0416-336403 of www.langstraat.nl
vr-za 18/19	Haaksbergen	Kennedymars	LA	80 km	360		053-5723747 of www.wkdio.nl
za-zo 19/20	Nijmegen	Nijmegen-R'dam	LA	160 km	630		010-4734674 of website RWV
za-zo 19/20	Bergeijk	Kennedymars	LA	80 km	360		0497-576039
vr-za 25/26	Leerdam	80 vd Glasstad	LA	80 km	360	AANRADER	0345-616886 of www.glasstadmars.nl

Oktober

zo 4	Tilburg	NK snelwandelen	W / P W / P	50 km 20 km, 10 km, 5 km	schema schema		013-4554318 of 010-4662015
za 10	Berg en Dal	Herfstdagtocht	LA	60 km (dagtocht)	250	100	035-6563878 of www.delat.nl
vr-za 30/31	Bocholtz	Nacht van Bocholtz	LA	100-110 km	430-460		045-5441040 of website NOAD
za 31	Amerongen	M. Luthertocht	LA	60 km (dagtocht)	250		0343-452028 of www.dehooiwagen.nl

November

zo 1	R'dam-Kralingen	Winterserie	W / P	5 km, 10 km	schema		010-4662015 of website RWV
zo 15	R'dam-Kralingen	Winterserie	W / P	5 km, 10 km	schema		010-4662015 of website RWV

December

zo 6	R'dam-Kralingen	Winterserie	W / P	5 km, 10 km	schema	100	010-4662015 of website RWV
vr 11	Houffalize	Houff.-Plombières	LA	110 km	500		NB: alleen voorinschrijving!



PERSOONLIJKHEDEN

Wim Freriks benoemd bij de sectie Lange Afstand KNBLO

Wim Freriks is onlangs getreden als afgevaardigde bij de sectie Lange Afstand van de KNBLO-NL. Hij neemt de plaats in van Theo Tromp, die voor langere tijd naar Thailand vertrekt maar nog wel de website voor de sectie zal beheren.

Wim was de enige kandidaat voor deze post, die hem op het lijf geschreven is, want de geboren en getogen Winterswijker is echt een man van de lange afstand. In zijn jonge jaren (hij is van 1950) was hij op dit vlak al behoorlijk actief, totdat gezinsleven en werk dit onmogelijk maakten. Immers, hoe langer de afstanden, hoe meer tijd erin gaat zitten.

Zeven jaar geleden kwam er weer ruimte voor een hobby. Rond die tijd had Wim's vrouw toevallig zelf het wandelen weer opgepakt. „Ik ging daarin mee en na enkele kortere wandelingen begonnen de langere afstanden mijn aandacht te trekken”, vertelt hij. „Wat niet kon uitblijven gebeurde, en nu ben ik weer helemaal aanwezig op het lange-afstandspad.”

Dat Wim in zijn werkzame leven veel met de computer in de weer is geweest, kwam hem goed van pas bij het opzetten van een eigen website: <http://www.wimfreriks.nl>



Hier kunnen we onder meer lezen welke doelen hij zich stelt, zoals 100 keer Long Distance Walker en 10 maal een Super Audax van 200 kilometer. Het snelwandelen is duidelijk minder favoriet. „Wel ben ik tweemaal Continental Centurion.”

Op zijn site besteedt Wim ook veel aandacht aan de perikelen rond Euraudax. Sinds de tochten in Nederland zijn geannuleerd, kijkt hij regelmatig uit naar het buitenland. De kwestie leek even in stroomversnelling te komen na de petitie met brief van Rinda Scheltens aan het Franse 'hoofdkantoor'. „Maar daarna heb ik niets meer vernomen. Opmerkelijk is dat Union Audax France de inhoud van Rinda's brief nooit besproken heeft met Euraudax Nederland. En ook in 2009 zijn er voor Nederland geen Euraudax-wandelingen aangemeld bij de wandelbonden.”

Binnen de sectie LA gaat Wim zich met name bezighouden met de Kennedy Walkers, inclusief de bijbehorende felicitaties en oorkondes. Tot zijn taken behoren ook de PR via het Wandelmagazine en de contacten met verenigingen.

Zijn collega **Hans van der Knaap** verwerkt de Long Distance Walkers, terwijl **Ad van Asten** verantwoordelijk is voor de samenstelling van de LA-kalender en de publicatie daarvan in het Landelijk Wandel Programma. **Theo Klanke** treedt op als secretaris en penningmeester, en voorzitter is **Henk Klijn** die 'consul lange afstanden' is bij de KNBLO.

-MK-



EERSTE NATIONALE TITEL LIESBETH VAN LEEUWEN OP NK IN TILBURG

Het afgesloten wielercours in Tilburg, waar de laatste jaren het Nederlands Kampioenschap 50 km snelwandelen voor mannen gehouden wordt, had dit jaar een primeur.

Op 19 oktober stond voor het eerst in de geschiedenis het NK 10 km snelwandelen voor vrouwen op het programma. Met grote overmacht ging deze titel naar Liesbeth van Leeuwen, die met een fantastische techniek naar een eindtijd van 1.01.33 snelde. Ze bleef daarmee haar directe concurrenten minuten voor.

Annie van der Meer werd tweede in een nieuw Nederlands record (V60) en Truus van Wijnen werd derde.

ZILVER VOOR MARCELINO

In de strijd om de Nederlandse titel op de 50 km kwam Marcelino Sobczak een paar seconden tekort op Victor Mennen, die daarmee zijn Nederlandse titel prolongeerde. Marcelino kwam in de laatste kilometers sterk opzetten, maar kon de achterstand op Victor niet meer geheel goed maken. De eindtijd van Victor, 4.53.42, betekende een verbetering van het Nederlands record (M45).

Theo Koenis liep een sterke race en behaalde met zijn tijd net onder de 5 uur niet alleen de bronzen medaille, maar ook een Nederlands record (M55). Onderweg had Theo ook zijn eigen NR op de 30 km verbeterd en wel tot 2.51.10.

De eerste 4 plaatsen in dit open kampioenschap waren voor deelnemers uit respectievelijk Zweden, Denemarken, Isle of Man en Mauritius.

Op de bijnummers kwamen nog enkele OLAT-leden aan de start. De beste prestatie van hen kwam op naam van Dennis van Reeden. Niet alleen won hij de 5 km, dit deed hij in een mooie tijd van 28.44. Hiermee toonde hij aan dat nog steeds op de goede weg is.

Al met al kan worden geconcludeerd dat deze wedstrijd meer dan geslaagd was. Op de hoofd- en bijnummers kwamen 68 deelnemers uit acht verschillende landen aan de start en werden er maar liefst zeven nieuwe nationale records behaald.



Liesbeth van Leeuwen; Dennis van Reeden; het NK50-podium (pag.17)



Open NK 50 km Mannen, Tilburg 19 okt '08 (18 deelnemers)

Pl.	Naam	Club	Geb.jr	Tijd	Km/u
1	Christer Svensson	VAXJO	1969	4.46.57	10,5
2	Andreas Nielsen	FREM 2000	1988	4.48.10	10,4
3	Michael George	Manx Harriers	1965	4.49.53	10,3
4	Jerome Caprice	MRI	1983	4.53.30	10,2
5	(1) Victor Mennen	Unitas	1963	4.53.42	10,2
6	(2) Marcelino Sobczak*)	Unitas	1968	4.53.55	10,2
7	(3) Theo Koenis	De LAT	1951	4.59.49	10,0

Open NK 10 km Vrouwen, Tilburg 19 okt. '08 (20 deelnemers)

Pl.	Naam	Club	Geb.jaar	Tijd	km/u
1	David Durand-Pichard	ASPTT Rennes	1972	48.46	12,3
2	Marcel Bunschoten	De LAT	1978	56.35	10,6
3	Martijn Biesmans	De LAT	1972	59.20	10,1
4	Donald van Meenen	av Molenland	1959	59.40	10,1
5	Paul Altena	De LAT	1964	1.00.13	10,0
6	(1) Liesbeth v Leeuwen	av NOP	1988	1.01.33	9,7
7	Henk Plasman *)	av Gen. Mich.	1957	1.01.35	9,7
11	(2) Annie van der Meer	RWV	1947	1.08.13	8,8
12	(3) Truus van Wijnen	RWV	1960	1.08.37	8,7

5 km wegwedstrijd in Tilburg, 19 okt. '08 (4 deelnemers)

Pl.	Naam	Club	Geb.jr	Tijd	Km/u
1	Dennis van Reeden	OLAT	1989	28.44	10,4
2	Ad van Oijen	av Weert	1944	31.11	9,6
3	Liesbet de Smet	Duffel	1982	32.55	9,1
4	Jordi Huntjens	RWV	1995	36.24	8,2

Agenda snelwandelwedstrijden en prestatietochten

datum	plaats	vereniging	informatie
21 dec	Amsterdam	De LAT	Winterserie 5 en 10 km, 1 ^e Wedstrijd/Prestatietocht 20 km. Starttijd: 12.00 uur AV 23, Radioweg 89, 1098 NG Amsterdam
04 jan	Rotterdam	RWV	Winterserie, 4 ^e Wegwedstrijd in reeks (ook prestatietochten) van 1 t/m 10 km. Start om 11.00 uur. Inschrijven vóór 10.15 uur in de kantine van de kunststofbaan aan het Langepad.
23/24 jan	Den Bosch	st. De Bossche 100	100 of 110 km, start vr. 22:00 uur stipt vanuit de sportkantine van CHC, De Fuik, Kooikersweg te Den Bosch. Finish aldaar za. vóór 18:00 uur. Info: www.bossche100.nl
25 jan	Amsterdam	De LAT	Winterserie 5 en 10 km, 2 ^e Wedstrijd/Prestatietocht 25 km. Zie info bij 21 december.
01 feb	Rotterdam	RWV	Winterserie, 5 ^e Wegwedstrijd in reeks. Zie info bij 4 januari.



20 km wegwedstrijd in Tilburg, 19 okt. '08 (22 deelnemers)

Pl.	Naam	Club	Geb.jr	Tijd Km/u
1	Jacques van Bremen	RWV	1984	1.41.16 11,8
2	J.F. Vanoosthuysse	Ussel AC	1979	1.43.26 11,6
3	Malte Strunk	AL Aachen	1973	1.46.27 11,3
4	Ronald Maas	RWV	1987	1.56.25 10,3
5	Jan Ruppert	AL Aachen	1965	1.56.46 10,3
10	Boetje Huliselan	OLAT	1955	2.08.58 9,3
14	Wim van Cappelle	OLAT	1966	2.24.14 8,3
15	Klaas Bakker	OLAT	1937	2.33.51 7,8
20	Dirk Donders	OLAT	1979	2.48.24 7,1

3 km wegwedstrijd in Tilburg, 19 okt. '08 (4 deelnemers)

Pl.	Naam	Club	Geb.jr	Tijd Km/u
1	Harry Seykens	DAK	1944	21.38 8,3
2	Geertje v/d Schans	DAK	1971	23.07 7,8
3	Arna Seykens	DAK	1951	23.08 7,8
4	Ria van Houten	DAK	1945	23.34 7,6



KOOS VAN RIJN MAAKT DE 13 VOL!

De Indoorwedstrijd in Capelle aan de IJssel van 25 oktober was speciaal georganiseerd voor Koos van Rijn. Deze atleet van RWV had zich ten doel gesteld om zich dit jaar alle Nederlandse records in zijn leeftijdscategorie (Masters M80) toe te eigenen. Twaalf had hij er al, en voor de nog ontbrekende 5.000 meter indoor werd daarom speciaal voor hem een wedstrijd georganiseerd.

Koos deed wat van hem verwacht werd: met een eindtijd van 36:41:06 haalde hij dit laatste vacante record binnen. Onderweg zette hij ook nog een nieuwe recordtijd neer op de 3.000 meter (21:48:05). Daarnaast realiseerde Wout van Wieringen een Nederlands record in zijn categorie (M75) op de 5.000 meter.

3.000 m te Capelle a/d IJssel op 25 okt. '08 (2 deelnemers)

Pl.	Naam	Geb.jr	Club	Tijd Km/u
1	Peter Hopman	1959	RWV	20.04.5 9,0
2	Hermien Teske	1949	RWV	25.56.0 6,9

5.000 m te Capelle a/d IJssel 25 okt. '08 (4 deelnemers)

Pl.	Naam	Geb.jr	Club	Tijd Km/u
1	Willem van der Bijl	1939	RWV	31.54.1 9,4
2	Koos van Rijn	1927	RWV	36.41.6 8,2
3	Wout van Wieringen	1933	RWV	39.27.7 7,6
4	Nico Schrotten	1934	RWV	DNF

DENNIS VAN REEDEN WEER SNELLER OP DE 5 KM BIJ RWV IN ROTTERDAM

In zijn eerste wedstrijd als 'neo-senior' kon Dennis van Reeden zich opnieuw verbeteren. Tijdens de winterserie van 2 november bij RWV in Rotterdam wist hij voor het eerst op de 5 km een eindtijd onder de 28 minuten te realiseren. Dit moet voor hem een stimulans zijn om door te gaan. Dennis gefeliciteerd!

Op de 10 km was een flinke strijd tussen Jacques van Bremen en Harold van Beek te zien. In de eerste ronden zette Jacques zijn 22 jaar oudere clubgenoot op enige achterstand, maar gaande de wedstrijd was Harold niet alleen in staat deze achterstand goed te maken, maar zelfs in de slotronden Jacques af te schudden. Met een prima tijd van 45:48 realiseerde Harold tevens een nieuw Nederlands record in de klasse M45. Op gepaste afstand van deze strijd wandelde Marcelino naar een gedegen 5e plaats in 53:42.

De overige deelname van OLAT bestond uit Boetje Huliselan, Gerrit en Sonja Arfman (allen 10 km) en Klaas Bakker die 7e werd op de 5 km.

Naast het record van Harold werden er nog twee Nederlandse records gevestigd. Wout van Wieringen verbeterde zijn eigen record (M75) naar 1:15:58. Koos van Rijn realiseerde zijn doel: als 80-jarige alle M80 records verbeteren in het jaar dat RWV 80 jaar bestaat. Hij deed dat door de 10 km te wandelen in 1:14:01.

-Henk Plasman-

10 km, op 2 november te Rotterdam (33 deelnemers)

Pl.	Naam	Club	Geb.jr	Tijd Km/u
1	Harold van Beek	RWV	1962	45.48 13,1
2	Jacques van Bremen	RWV	1984	46.27 12,9
3	Richard Leijenaar	RWV	1959	49.47 12,1
4	Dirk Bogaert	Meetjesland	1958	52.16 11,5
5	Marcelino Sobczak*	Unitas	1968	53.24 11,2
10	Boetje Huliselan	OLAT	1955	58.19 10,3

Pres	Gerrit Arfman	OLAT	1946	1.09.32 8,6
Pres	Sonja Arfman	OLAT	1994	1.09.32 8,6

5 km, op 2 november te Rotterdam (11 deelnemers)

Pl.	Naam	Club	Geb.jr	Tijd Km/u
1	Dennis van Reeden	OLAT	1989	27.54 10,8
2	Peter van Hove	ACHL	1981	29.58 10,0
3	Ad van Oyen	av Weert	1944	30.38 9,8
4	Liesbet de Smet	Duffel	1982	31.11 9,6
5	Wim van der Bijl	RWV	1939	31.15 9,6
7	Klaas Bakker	OLAT	1937	33.06 9,1

3 km, op 2 november te Rotterdam (1 deelnemer)

Pl.	Naam	Club	Geb.jr	Tijd Km/u
1	Jordi Huntjens	RWV	1995	21.02 8,6

1 km, op 2 november te Rotterdam (4 deelnemers)

Pl.	Naam	Club	Geb.jr	Tijd Km/u
1	Marjolein Schluter	Huizen	1999	7.27 8,1
2	Klaas Bunschoten	RWV	1946	7.29 8,0
3	Tristan van Hove	-	2003	10.25 5,8
4	Jeanine van de Merwe	Unitas	1979	10.37 5,7

Rondje om Texel op zaterdag 14 juni 2008

Brede stranden en zoveel mogelijk buitendijks

Zaterdag 14 juni 2008 organiseerde Het Gouden Boltje voor de 38^e keer de wandeltocht Rondje om Texel: een tocht van 60 km over het strand langs de Noordzee en over het fietspad of de dijk langs de Waddenzee.

Voor de eilandbewoners en de vaste walbewoners die de vrijdag ervoor al op Texel gearriveerd waren, was de start om 6.30 uur. Anders was de start bij aankomst van de eerste boot om even voor 7 uur.

Wij waren al op vrijdag gearriveerd. Na een reis met flink wat files bereikten we de aanlegsteiger van de veerpont naar Den Helder. Hier moesten we nog eens drie kwartier wachten voordat de boot vertrok. Daardoor konden we, tussen wat lichte regenbuien door, nog wat foto's schieten van de naaste omgeving.

Wij hadden deze keer overnachting gevonden in een trekkershut op camping Kogerstrand te De Koog. Vlakbij deze uitgestrekte camping ligt het centrum van De Koog, waar wij naar een eetgelegenheid op zoek gingen. Coos had in 2005 met vriendinnen de tweedaagse NS-wandeling gemaakt en had toen ook in De Koog overnacht. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat we naar dezelfde eetgelegenheid gingen als Coos al geweest was, namelijk: Pizzeria Italia. Hier troffen we een bekende wandelaar aan met zijn vrouw en twee zonen. Zij stonden op dezelfde camping als wij.

Er was voor deze dag een maximum temperatuur van 16° voorspeld en op



de waddeneilanden is het dan meestal een paar graden koeler. Toch waren er flink wat wandelaars in de korte broek gestart.

Zo'n 10 minuten voor de start liepen we naar de startlijn. Wij waren niet de eersten. Omdat wij toch wel wat moeite hebben met een gemiddelde snelheid van 5 km per uur op het strand wilden we bij de start zo ver mogelijk voorin starten. De eerste 5 km is grotendeels verhard en we konden zodoende al flink tempo maken. Later zouden we op het strand door meer dan honderd wandelaars worden ingehaald. In het begin van de wandeltocht hadden we uitzicht op enige schapenboeten.

Op weg naar de Joost Dourleinkazerne van de Koninklijke Marine passeerden we enige malen palen waarop de jaartallen van hoge vloedstanden stonden aangegeven, respectievelijk 1390 en 1740. Ook passeerden we een monument ter nagedachtenis aan een vliegtuig, dat in 1944 hier is neergestort.

Voor de ingang van voornoemde kazerne sloegen we af, na een controleknip van de organisatie te hebben gekregen.

Er werd nog een opmerking gemaakt over onze zonnehoed en zij hoopten

ook dat het een zonnige dag zou worden.

We verloren hier het uitzicht op de Mokbaai om even later plaats te maken voor het strand aan de westzijde van Texel. Het strand was aanvankelijk zeer breed. We konden hier, theoretisch gesproken, met alle 250 deelnemers naast elkaar lopen. Praktisch gesproken ging dat niet omdat er in twee ploegen werd gestart. Degenen die al op het eiland waren startten om half zeven en de overigen om vijf minuten voor zeven.

Nadat we het brede strand hadden verlaten lag er veel wit schuim op het smallere deel van het strand.

We werden ingehaald door een snelwandelaar met kort haar. Op zijn achterhoofd was het getal 14 geschoren. Had dat iets te maken met voetbal? De avond te voren had Nederland met 4-1 gewonnen van Frankrijk en Johan Cruyff had destijds rugnummer 14.

We passeerden een waarschuwbord waarop stond dat we na 100 meter een naaktstrand zouden betreden. Door het vroege uur was het hier nog doodstil. De temperatuur werkte voor hen ook nog niet mee. Bij het naderen van paal 17, waar een rust en controlepost was in strandpaviljoen 'Beachcafé De Buren', zagen we puntige daken boven de strandtenten. We konden hier voor het eerst over onze tassen beschikken. Coos kwam even later ook aangelopen. Na een rust van 25 minuten vervolgden we ons pad.

Bij De Koog, bij paal 19 half, herkenden we de huizen van camping Kogerstrand





waar we in een trekkershut hadden overnacht. Een paar maal troffen we ruiters op het strand. Toen we onverwachts een foto van enige wandelaars maakten, vroegen ze zich af of we van een krant waren en toen ze even later hoorden, dat we een website hebben, waar de foto's op geplaatst worden, waren ze enthousiast.

Bij de Slufter aangekomen staken we het bruggetje over, dat speciaal voor deze tocht was aangelegd. Daarna maakten we talrijke foto's totdat ook Coos gearriveerd was. Toen Coos het bruggetje was overgelopen werd ze door een plaatselijke journalist geïnterviewd.

Ruim een half uur voor de grote rust kwam een bui aandrijven die voor wat spetters zorgde. Hierop borgen we ons fototoestel op, waardoor er dit keer geen foto's van de vuurtoren zijn gemaakt. Op 31 kilometer was dan in het Torenrestaurant, nabij de vuurtoren, een rustpost. Hier konden we ook over onze tassen beschikken. Tijdens de rust regende het wat.

Rond half twee vervolgden we ons pad. Het was inmiddels weer droog geworden en we haalden ons fototoestel weer te voorschijn. Maar nog geen kilometer verderop begon het flink te regenen. Snel trokken we, naast de regenjas, nu ook de regenbroek aan. De route volgde nu zoveel mogelijk de oostkant van het eiland, vaak werd ook buitendijks gelopen. We hadden meerdere keren een flinke bui.

Op 36 en 39 km waren verzorgingsposten in een tent(je). Op 39 km vroeg Coos zich af of ze zou stoppen. Op 46 kilometer was een binnenrust bij

'Wind & Kitesurfclub Texel'. Inmiddels hadden we weer een stevige bui moeten verwerken. Hier besloot Coos helaas de pijp aan Maarten te geven.

De rest van de dag bleef het droog en we haalden ons fototoestel weer te voorschijn. De regenkleding was prima bevallen. Onze broek, schoenen en sokken waren droog gebleven.

In Oudeschild konden we weer flink wat foto's nemen vanwege het zonnige weer. We zagen hier talrijke boten en schepen. Op 51 km was hier een laatste binnenrust in een soort opslagloods waar diverse soorten vissersnetten waren opgeslagen. Nabij 't Horntje Buiten stonden enige Tuk-tukjes.

Tegenover deze post was een snackbar. We bestelden hier een grote portie frites, want we hadden best trek in iets lekkers, waar ook zout in zit. Nu bleek dat ze hier op Texel een apart soort frites hebben. Ze hebben de vorm van frites, maar zien er veel bruiner uit. Na enige happen verdween de grote portie in de vuilnisbak.

Bijna aan het eind van Oudeschild stond een pijl naar rechts van de organisatie. Dat was vlak bij een grote rode boei op het land. Wij besloten hier even naar links te gaan en aldaar buitendijks te lopen. Daardoor kwamen we nog langs een zwart kanon.

Vlak voor de laatste verzorgingspost stond buitendijks geen pijl op een Y-splitsing. Omdat we zoveel mogelijk buitendijks wilden lopen misten we hier bijna de rustpost. Op de afslag naar links stond namelijk een bord dat die weg verboden was voor alle verkeer.

Toen we een foto maakten van de laatste verzorgingspost vroeg een dame

of ik soms ook een website had. Na de bevestiging stelden we voor om van haar groepje ook een foto te maken. Ze waren enthousiast over dit idee. Later zagen we van hen ook een foto op de website van Quirinus en werd de opmerking van 'heeft u ook een website' meteen verklaard.

's Avonds zagen we hun groepje in De Koog nabij een pizzeria. Ze waren op zoek naar een eetgelegenheid en keken bij de pizzeria naar binnen, waar wij ook zaten, maar ze kozen toch voor iets anders.

Een paar kilometer voor de finish werden we nog ingehaald door Anja, die begeleidster was van de enige blinde wandelaarster van deze tocht. We hadden hen eerder gezien bij een 4-daagse van Odoorn. Om 18.55 uur finishten we dan. De beloning werd uitgereikt door de voorzitter van de wandelvereniging Het Gouden Boltje.

Omdat ik voor de 10^e keer meedeed, kreeg ik een standaard,

Het was een goed georganiseerde tocht en we bedanken de organisatie tezamen met de talrijke Rode Kruis medewerkers voor deze tocht.

Toen we de zondag daarop terugreisden moesten we ruim een half uur op het vertrek van de boot wachten. Daarop maakten we nog verschillende foto's van de eerste paar meters van het parkeerders. Ook de Joost Dourleinkazerne werd vastgelegd, want nu was het mooi zonnig weer.

-Henri Floor & Coos Verburg-

Uitgebreide fotoreportage van deze tocht:
www.henrifloor.eu/plaatjes/2008/

Door afdeling Brabant-Zeeland van KNBLO

Gezellige huldiging Vierdaagselopers in Tilburg

Enige tijd geleden ontvingen Fon en ik een uitnodiging van de Brabants-Zeelandse tak van de wandelsportbond KNBLO om aanwezig te zijn bij de huldiging van lopers die 5, 10, 25 of 40 maal de Vierdaagse hebben gelopen.

Om 18.30 uur rijden we richting Tilburg, normaal gesproken een ritje van 25 minuten. Nu is er echter een weg vlakbij Boerke Mutsaerts opengeboken, waardoor we een hele omweg moeten maken. Uiteindelijk arriveren we toch nog om even voor half acht, als een van de eersten.

Aan de spreekstalmeester (ik noem hem zo maar omdat ik zijn naam niet weet. Echter hij was het die de OLAT tijdens de jaarvergadering in maart ons een mooi, financieel, presentje gaf) vraag ik hoeveel mensen er gehuldigd worden. Dit blijken er tachtig te zijn. De mensen worden verwacht tussen half acht en acht uur, maar de zaal raakt snel vol en om twaalf minuten voor acht begint de goede man met zijn redevoering.

Er zijn nu 52 mensen aanwezig die gehuldigd worden, de rest is supporter. Een wandelclub uit Waalwijk, waarvan één vrouw wordt gehuldigd, is met wel vijftien mensen naar Boerke Mutsaerts gekomen. Dit komt waarschijnlijk doordat ieder koffie met gebak en daarna vrij drinken heeft. Wij vinden het jammer dat er niemand van onze kennissen met ons mee is gegaan. Enfin,



dit werd helemaal goed gemaakt met de komst van ons aller Boetje, even na achten, die Fon en ik met een brede smile om de hoek zien verschijnen.

Men begon de huldiging met de wandelaars die vijf maal de Vierdaagse hadden gelopen en als eersten wordt er een groepje vrouwen met dezelfde outfit op het podium geroepen en gehuldigd. Na een aantal keren worden tegelijk Fon, Boetje en een ons niet bekende vrouw op het podium geroepen. Boetje staat uiteraard in het midden, de plaats die hij het liefst inneemt als hij in damesgezelschap is. Nog steeds heeft hij een brede smile op zijn gezicht. Er wordt gememoreerd dat hij in het bestuur van OLAT zit en dat OLAT een van de grootste, zo niet de grootste, wandelverenigingen van Nederland is en ook wordt de buitengewone verzorging van de OLAT geroemd, zowel tijdens de Vierdaagse als tijdens andere wandeltochten. Intussen wordt in de zaal gevraagd wat wij willen drinken. Ik bestel voor Fon en mezelf een rode wijn en ik loop naar het podium om aan Boetje te vragen wat hij wil drinken. Trappist dus.

Op een gegeven moment worden de wandelaars naar voren gevraagd die de Vierdaagse 10x gelopen hebben. Uit mijn groep van vijf tot zes mensen zijn alleen ik en iemand anders aanwezig, zodat de spreekstalmeester tegelijkertijd de volgende groep van vijf naar voren roept. Ik heb eigenlijk het meeste schrik dat er bij mij wordt gezegd dat ik de Vierdaagse regelmatig met een blinde man loop. Dit omdat Eduard en ik al diverse keren samen op de televisie te zien zijn geweest. Gelukkig is dit niet zo.

Ik moet eerlijk zeggen dat de spreekstalmeester zonder papertje om te spieken alles wel zó goed aan elkaar praat! En ondanks dat hij zelf helemaal geen wandelaar is, weet hij toch overal iets van te maken. Tussendoor komt men nog steeds met koffie en tijdens een korte rustpauze wordt er ook drank geschonken.

Rond de klok van 21.15 uur zijn alle jubilarissen gehuldigd en worden we wederom vergast op een drankje. Rond 21.45 uur gaan we naar huis, met medeneming van drie bossen bloemen. Eentje daarvan is eigenlijk voor Boetje, maar die is 'm al veel eerder gepiept. Al met al was het een heel leuke avond en ik dank dan ook degene die ervoor heeft gezorgd dat we op de lijst terecht kwamen van harte. Was dit misschien Theo Tromp?

Aan alle andere OLAT-leden die in 2009 de Vierdaagse 5, 10, 25 of zelfs 40 keren hebben gelopen en hiervoor een uitnodiging krijgen het advies: GAAN!

-Fon & Piet van Buul-

NOOT VAN DE REDACTIE: De spreekstalmeester van de KNBLO heette Lout Havermans. En degene die de OLAT-leden hun uitnodiging bezorgde was onze secretaris Kees van Vessem.

Halloween bij de Grenslopers: waarin een kleine tocht groot kan zijn!

Nog nooit heb ik deze afstand in mijn wandelboekje mogen noteren, maar de Halloweenocht van de Grenslopers is dan ook uniek. Zeven kilometer door een donker bos, met thee-lichtjes gevulde pompoenen in plaats van pijlen. Wat een geweldige beleving!

Vooraf kinderen gaan op pad, gewapend met zaklampen en fluorescerende ringen als een ketting om hun nek. Willy, die ons tipte over deze tocht, heeft op Roel en mij gewacht bij de start op camping De Zwarte Bergen. Gedrieën verlaten we de kantine, waar nog steeds een lange rij voor de inschrijftafel staat, om het spoor van uitgeholde vruchten te volgen. Ze zijn werkelijk heel kunstig uitgesneden, met vrolijke gezichten en gemene, schele ogen en scherpe slagstanden.

Pronkstuk is een gedetailleerd uitgesneden boeket bloemen, maar ook van een vleermuis met gespreide vleugels sta ik verwonderd te kijken. Alle drie maken we de nodige foto's van het spektakel, ondertussen genietend van de kinderen die elkaar plagen door zich tussen de bomen te verstoppen en schreeuwend tevoorschijn springen.

Op 4 km is er waarachtig nog een wagenrust, waar heksen met kromme neuzen (mét wrat!) heerlijke erwtensoep serveren. Bij een klein stukje heide kijken we ook naar boven: een prachtige sterrenhemel met grote en kleine beer en zelfs een planeet die fel oplicht in de donkerte. Het is supergezellig met Roel en Willy en de 7 km lijken er wel 10!

Na 2,5 uur zijn we terug op de camping, even uitgelaten als de kinderen om ons heen.

-Rinda Scheltens-



Twijfel over 3 Rivierentocht blijkt ongegrond:

Mea culpa, Zwolle!

Tot in het startlokaal twijfel ik. Moet ik hier wel aan beginnen? Het is dat ik folders wil leggen voor Gerries Saggambiaratocht in Putten, anders had ik me beslist nog eens omgedraaid op deze winderige zondagochtend. Zwolle, daar ken ik toch alles al? Ik woon er al bijna tien jaar en in die tijd hebben de Zwolse wandelverenigingen geen indruk gemaakt. Vaak dezelfde routes. Veel asfalt. Het kwartaal dat ik lid was van de Zwolse Tippelaars was geen succes. Nu goed dan, 15 km. Als het niks is, dan is het tenminste snel voorbij.



Al een paar straten na de start in het Wandelhonk bekruipt me een gevoel van verbazing. Volgens mij is dit waarachtig een nieuwe route! Door de Kamperpoort lopen we langs het splinternieuwe Achmea-gebouw (dat ik dagelijks van binnen zie) en op naar Holtenbroek, de voormalige achterstandswijk die sinds enkele jaren helemaal op de schop ligt en waar het nu best prettig wonen is.

We verlaten het dijkje langs het Zwarte Water om een park in te draaien. De brede groenstrook met forse vijvers blijkt helemaal door te lopen tot de Aallanden. We duiken onder de A28 door en achter het gebouw van showband Jubal is er opnieuw een park dat ik nog nooit had opgemerkt.

Karrenspoor

Gaandeweg word ik steeds enthousiaster. Dit is zowaar een fraaie route! Op dit punt moet ik een keuze maken, 15 of toch maar 25? Wanneer we een drukke weg oversteken, is daar er een modderig karrenspoor langs een akker, dat op een OLAT-tocht niet had misstaan. Alleen de 25 gaat die kant op. Tja, dan is de keuze snel gemaakt natuurlijk.

We bereiken de weg naar begraafplaats Kranenburg en behalve de bekende sportvelden blijkt er hier een heel bos achter snelweg schuil te gaan. Ik heb nooit zelfs maar vermoed dat dit bos bestond. Smalle kronkelpaadjes, veelkleurige bladeren op de grond. Een heerlijk fris zonnetje en weinig wind. Totaal onverwacht geniet ik met volle teugen.

Tot nu toe heb ik alleen gelopen. De voorspellingen waren zo slecht dat de meeste wandelaars de tocht gisteren hebben gelopen, meer dan 400, tegen zo'n 125 vandaag. Op een bankje achter het bos van de Agnietenberg zit



Marguerite uit Steenwijk, die ik om de een of andere reden tot nu toe consequent heb uitgescholden voor Gerda. We kennen elkaar van de WS en lopen samen verder. In tegenstelling tot de vorige 3 Rivierentocht die ik heb gelopen (zal 2005 zijn geweest), nemen we niet de lange en ietwat saaie dijk langs de Vecht, maar een grindpad langs de Wijde Aa, een enorm meer tussen de woonwijk en de rivier in. In plaats van rechtstreeks op de rust af te gaan, maken we nog een klein ommetje.

Omdat ik had verwacht een snelle 15 km te lopen, heb ik niets bij me en ik laat me de cola en het broodje kaas dat de voetbalvereniging biedt, goed smaken. Op de bar staat een glazen pot waarin je muntjes kunt stoppen, waarmee een overdekt terras voor rokers moet worden gefinancierd. Blijkbaar heeft men hier niet zoveel op met sigaretten, want de pot bevat slechts een bodempje munten en het woord 'overdekt terras' is doorgestreept en vervangen door 'breedbeeld televisie'.

Ijsvogel

Terwijl de scheidsrechter het eindsignaal fluit, verlaten Marguerite en ik de sportkantine. Korte tijd later staan we bij de Noorderkolk, waar talloze vissersbootjes zij aan zij in een miniem haventje liggen. Een ijsvogel! Hij vliegt

naar ons toe en verdwijnt vlakbij in het riet. Voorzichtig lopen we dichterbij naar de waterkant, speurend naar die onopvallende bruine borst. Pas als het beestje weer opvliegt, zien we weer dat schitterende blauwe verenkleed op zijn rug. De ijsvogel vliegt met een boog over het riet en verdwijnt in de verte. Wat een cadeautje!

Studentenboot

Hierna gaan we alsnog daar waar de pijlen ons leiden en beklimmen de voormalige vuilnisbelt, nu bekend als het Westerveldse bos. Via opnieuw een verrassende route door het groen van Holtenbroek steken we het Zwarte Water over. Marguerite kijkt vol verbazing naar de studentenboot die hier ligt aangemeerd, 48 wooncontainers, drie lagen hoog en acht breed aan een rommelige kade. Bij de volgende voetgangersbrug gaan we weer terug, nog een klein industrieterrein en het Wandelhonk doemt alweer voor ons op.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik nooit een erg hoge dunk heb gehad van de Zwolse wandelsportverenigingen. Vandaag bewijzen ze dat dit onterecht was en dat ze mijn respect verdienen.

Ik wist niet dat je hier in Zwolle zoveel groen en modder kon vinden. Ik was vergeten hoe mooi het hier eigenlijk is. En ik kon me niet voorstellen dat je in de stad (ja, in de stad, we zijn Zwolle nauwelijks echt uitgeweest) zo'n fijne tocht kon uitzetten. Vandaar de titel boven dit stuk. Mea culpa!

Ik ga toch maar eens kijken wat ze allemaal nog meer uitspoken, hier in Zwolle...

-Rinda Scheltens-

Foto's Gerko Dijkstra, ww.gerkodijkstra.nl

De laatste clubreis van dit jaar: van Durbuy naar Marche-en-Famenne

De bossen gaan de hoogte in, en wij er achteraan

Vandaag is het 25 oktober en doen we de laatste clubreis van het jaar. Het is een fantastisch jaar geweest voor onze wandelreizen.

De eerste tocht was een extraatje in januari met een wandeling door de Voerstreek naar ons eigen Drielandpunt. In maart het juweeltje op de GR56 met sneeuw in het grensgebied van oostelijk België met Duitsland. In april een lentewandeling, wederom naar Burg Reuland. Eind juni mijn top-3-wandeling langs de Ninglinspo. In augustus misten we de bergen en maakten dat goed in Hamoir, waar Dini afscheid nam. Dan het derde weekend van september, boordevol gezelligheid in de Eifel en nu dus de slotwandeling vanuit Durbuy.

Onze chauffeur Frans heeft vanmorgen zijn TomTom ingesteld op het wandelverslag van onze tocht eind augustus. Je weet wel, waar die bus eigenlijk niet kon komen. Nou, Frans heeft het geweten. Te voet door Ocquier is toch net iets anders dan met zo'n grote bus door een Belgisch gehucht manoeuvreren, maar we moeten het erkennen: zijn pirouetten zijn perfect.

En zo komen we vanmorgen toch nog netjes op tijd aan in het gezellige stadje Durbuy. Eigenlijk moeten we daar helemaal niet zijn, maar dat weet Toon ook niet van te voren. Er is wel een gezellig café, maar wat doe je daar 's morgens? Dus, maar meteen het trapje af en op naar de Ourthe. Reismaster is vandaag Theo Bouwman en die zegt dat alles op papier staat, behalve het eerste stukje van ongeveer anderhalve kilometer. Bij het voorlopen bleek deze GR helemaal niet in Durbuy te komen. Nu kunnen



we daar ook helemaal niet verkeerd lopen, want rechts stroomt de rivier en links staan de huizen... Op die ene kleine aanwijzing na: 'bij de GR-aanduiding het trapje op'. En laat die er juist twee zijn, allebei met een trapje. Ik weet niet of André hier al in de fout is gegaan!

Als ik nu de routebeschrijving hier afdruk, dan weten jullie lezers van dit verhaaltje bijna net zo veel als ikzelf. Alleen ik heb het voordeel dat ik de route helemaal heb gelopen en dus weet wat er niet beschreven staat en dat is best veel!

De GR577 is een rondwandeling door de Famenne, een gebied met vooral leisteenachtige ondergrond, westelijk van Marche-en-Famenne. De totale lengte van deze GR bedraagt 151 km, waarvan wij vandaag alleen het staartje doen van ongeveer 25 km. In de bosjes, vlakbij Petit-Han treffen we de eerste streepjes van de route aan en die zullen we volgen totdat we via Hotton in de hoofdstad van deze streek Marche-en-Famenne aankomen. Maar dan zijn we alweer een uurtje of zes verder, richting zaterdagsavond.

Alle wegen leiden naar Rome, maar via dit pad zijn we er wel heel vlug. Een paar huizen en een harde weg is alles wat er te beleven valt. Tot nu toe treffen we het met de weg. En die boer, bij wie we over het erf moeten, kan het ook niet helpen dat het tot gisteravond heeft geregend en hij juist vanmorgen iets met de tractor om handen heeft.

Het moet nog maar eens gezegd zijn, de uitgestrektheid van het spoor netwerk in België is ongekend en ook al zijn al



die lijntjes niet meer in bedrijf, de stationnetjes worden er in ere gehouden.

We wandelen nu meestal in het bos, met af en toe wat heuveltjes, zoals bij mij achter in het bos, waar ze toch nog bergen worden genoemd! En net zoals ze in Son enkele honderden jaren geleden de burgemeester even buiten het dorp hebben begraven, bewaren ze ook hier in het mooie buitengebied nog herinneringen aan pastoor Lahet.

Even voordat we het dorpje binnenstappen een leuk oponthoud, in den vreemde noemen ze dat een 'obstacle', en hier in Biron een Gué, gewoon een slootje dwars over de weg. Een mooie kans om even de schoenen zuiver te spoelen.

Hoeveel inwoners Biron telt, kunnen we zo vlug niet inschatten, maar ze hebben ongetwijfeld een imposant verenigingsgebouw tot hun beschikking, 'Saint Pierre', en daar benutten we even de kans om over de binnenplaats te lopen.

Het dorpje Biron stelt op zich niet veel voor, maar de omgeving des te meer. En dat buitengebied hebben de rustzoekers van deze tijd, weten te vinden. De campings zijn er niet te tellen en ook wat daar voor door wil gaan, is legio. Daarnaast tiert de ene straat na de andere welig van vakantie chalets en soms meer dan dat.

Een wijde blik en een flinke stapel bomen is de juiste entourage voor een picknick en van de krentenbollen, muesli en een variëteit aan drankjes wordt daar dan zichtbaar genoten. Even verderop wordt het nog mooier en hebben we uitzicht op de Ourthe-vallei. De

hoogvlakte daalt richting een dorp en plotseling staan we aan de oever van de Ourthe. De beroemdste rivier van België, als je die op je dagwandeling treft, dan is het uitje geslaagd.

We volgen de oever richting centrum Hotton. Het cafeetje op de hoek is al bezet, daarom kiezen wij voor het kroegje om de hoek, dus eerst over de brug en dan links van de weg. Daar waren we al eerder, toen als eindpunt van een wandeling over de GR57. Nu is er niet op ons gerekend, maar toch worden we daar snel bediend, ondanks de drukte rond lunchtijd. Toch lekker even rust onder het genot van een lekker kopje koffie. Maar, zoals gewoonlijk, we hebben maar even...!

Daarna mogen we nog bijna het hele stadje uitlopen, voordat er abrupt een einde komt aan de harde weg en we weer het veld in mogen. Nu is een graspad niet direct een vrijgeleide naar een weiland en dat merken we al vlug. De bossen doemen op en die gaan ook weer de hoogte in en wij er achteraan, of beter gezegd: er tegen op.

Half buiten adem, maar nog net tot waarnemen in staat, zie ik Jacques Gailard, althans een herinnering aan hem uit 1850, langs het bospad tussen de herfstbladeren. Wie de goede man ook geweest mag zijn, ik vind nergens een aanknopingspunt om dat voor u uit te zoeken. Dan staan we plotseling aan het einde van een rotsachtig plateau met weids uitzicht. Daar staat ook een monument ter herinnering aan de landing van parachutisten in mei 1944.

Over een sterk dalende holle weg komen we weer terug in de bewoonde wereld, maar nog wel even wachten tot alle hindernissen genomen zijn. Je zal



maar hier in Marenne wonen en iedere dag met de fiets naar de bakker moeten. Vanaf de brug over de Grand Pouhon, die op zich eigenlijk niks voorstelt, is het zweten geblazen tot in de kom van het dorp. Nog erger dan in Schin-op-Geul achter die oude kerk om het centrum in lopen. Staat hier in Marenne de kerk nog scheef ook, tenminste op mijn foto....!

Langs de volgende 3 km richting Verdenne is het een mengeling van kleine boerenhoven en velden. Met het dorp al voor ogen stuurt de markering ons ineens het veld in. Bij een soort kamp, er staat tenminste een woonwagen, houdt het allemaal op en rest ons alleen de keuze een holle weg in te slaan onder

een nog volop aanwezig bladerendek. Het paadje stijgt nog ook. Aan het einde van de koepel schijnt toch het licht en er is enige bedrijvigheid.

We hadden het ook niet anders kunnen bedenken, de enige bedrijvigheid in landelijk België op de zaterdagmiddag is de soeppost van OLAT, ergens in een afgelegen plaatsje.

Wij hebben een 'nieuwe' gastvrouw: mevrouw Bouwmans, vanaf nu te noemen Lies. Omringd door stoere kerels, staat Lies (bovenste foto) hier haar mannetje en schept als altijd een heerlijk soepje voor ons op. Het is ook een moment om wat bij te praten, te rusten en energie op te doen voor de laatste etappe.

De hoofdstraat, in het dorpje Verdenne, is genoemd naar het Ardennen Offensief: Rue Noël 1944. Wij volgen deze straat het dorp uit en kiezen na enige tijd toch weer voor de binnenlanden. Wederom een soort hoogvlakte, met uitzicht over vooral velden en weilanden. Een bijzonder panorama op een zaterdagmiddag met uitsluitend mooie opklaringen en een temperatuur die schommelt al naar gelang de glooiingen naar boven of naar beneden moeten worden genomen.

Dan ineens weer een verrassing. Een natuurpark met rotsen en alles wat nodig is om het avontuur te beleven. Fond des Vaux wordt dit unieke gebied aan de rand van Marche-en-Famenne genoemd. Natuurliehebbers genieten er van de fauna en de flora, maar vooral ook van de geologische opbouw van dit gebied. En dan na afloop staat de overdekte barbecue ter beschikking.

Een tunneltje is nodig om ons even later tot de stad toe te laten. Nog een paar straten, eigenlijk een te veel, en we zijn waar we vandaag wezen moeten. Er rest ons nog ruimschoots tijd om na te genieten met een opkikkertje, een praatje en dan is het alweer tijd om op te stappen.

Als altijd brengt Frans ons, namens de Fa van Hoof uit Sint-Oedenrode, weer veilig huiswaarts. Ook met dank aan Toon en zijn team voor het afgelopen seizoen. Als alles verloopt zoals we dat graag wensen, treffen we elkaar volgend seizoen op onze nieuwe tochten, die zijn te vinden in ons jaarprogramma 2009 en natuurlijk op www.olat.nl Allez, tot dan.

-Ad van Asten-



Wederwaardigheden op de E8 in Duitsland (1)

Vorig jaar liepen Henri Floor en Coos Verburg ook al een flink stuk van de **Europäischer Fernwanderweg E8** en deden zij in woord en beeld verslag van hun tocht op internet en in OLAT Nieuws. Afgelopen zomer nam het tweetal weer een gedeelte 'onder handen'. Ze pikten de route op waar ze vorige zomer waren blijven steken: in het plaatsje Harxheim, niet ver van Worms.

datum vrijdag 12 september 2008
traject treinreis naar Harxheim

De wekker loopt om vijf uur in de ochtend af. Even na half zeven lopen we in een half uurtje naar het station om de trein naar Arnhem te nemen. Het regent als we opstaan, maar op weg naar het station is het droog. In Arnhem vertrekt de trein naar Düsseldorf om 8.08 uur, dan is het nog een kleine drie uur naar Worms.

Onderweg regent het verschillende keren, ook in Worms is het nat. Het station wordt verbouwd, waardoor verschillende perrons niet geheel overdekt zijn. In Worms nemen we de trein naar Mönshheim en daar de bus naar Harxheim. We kijken waar we het voorgaande jaar de route hebben verleten en hoe onze vervolgroute morgen dag verder gaat. Daarbij komen we nog langs een huis met talrijke kabouterijtjes in de tuin. Bij een bakkerij, die tevens café en postkantoor is, drinken we koffie en eten er een pruintentaart. Daarna gaan we weer terug naar onze hotelkamer en doen nog een lange dut van twee uur.

datum zaterdag 13 september 2008
traject Harxheim – Worms
afstand 21 km

De weersituatie bij de start is dezelfde als waarbij we het vorig jaar de tocht hebben afgebroken. Echter met dit verschil, dat we nu betere en lichtere regenkleding hebben. Dus met regenjas, regenbroek en regencape om de rugzak beginnen we om 9.15 uur aan de wan-



deling. We volden de markeringen van een geel vierkant van de Nibelungenweg. We kijken deze dag heel weinig op de routebeschrijving en de ingetekende route. Dat is niet alleen vanwege het feit dat de route goed gemarkeerd is, maar vooral vanwege de regen. De eerste kilometers zijn weliswaar verhard, maar wel rustige wegen of doodlopende wegen voor auto's. We lopen hier veel door of langs wijnvelden. We horen hier veel geknal, vermoedelijk opzettelijk veroorzaakt om vogels van de druiven af te houden.

We komen door Niefernheim en schuilen even in een overdekt bushokje. We lopen deze dag voornamelijk langs de Pfrimm, een riviertje. Verschillende keren steken we de Pfrimm over. Na Wachenheim lopen we onder een spoorbrug door, een heel indrukwekkende grote en hoge brug.

In Monsheim lopen we door de noordkant van het dorp en bij een overdekte bushalte hebben we een rust. We lopen deze dag, eigenlijk tegen de verwachting in, veel over graswegen en -paden. Daardoor worden onze 'waterdichte' schoenen van binnen ook sneller nat. Even voor Pfeddersheim komen we

langs een grillhut waar we talrijke mensen zien. We dachten eerst dat het een openbare hut is om te schuilen, maar als we er naar binnen gaan en de betegeling zien, verandert onze mening snel. Gelukkig zijn we welkom. Leden van een tafeltennisvereniging uit het Frankenthal hebben deze grillhut gehuurd. En omdat er door het slechte weer minder mensen zijn gekomen, kunnen wij hen helpen met het teveel meegebrachte, onder andere door het drinken van sinaasappelsap.

Na Pfeddersheim lopen we onder een hoog viaduct door. Daarna is een afslag niet aangegeven. Maar we komen goed uit. Wanneer we voor de laatste keer de Pfrimm oversteken, bij Pfifflichem, wijst een pijl naar Restaurant-Tennisclub Grün-Weiß. Hier houden we een rust van een uur en eten een omelet met kaas. Daarna vervolgen we onze route door parken.

Als we Worms naderen, wordt het uiteindelijk droog en kunnen we de routebeschrijving goed volgen. De Liebfrauenstift, een kerk in Worms, staat in de steigers, maar we kunnen de kerk wel in, in de voorhal.

Opvallend rondom de kerk zijn de wijnvelden. Zoiets verwacht je toch niet in een grote stad. Als we aankomen bij ons geplande overnachtingadres, 'Gut und Günstig', worden we in één oogopslag minder enthousiast. Dertig euro voor een 2-persoonskamer zonder ontbijt is ook niet veel. Het pension blijkt van buiten een grote onderhoudsachterstand te hebben. In een zijstraat hangen aan de huizen allemaal schotelantennes. Als we op de voorbel drukken, wordt er niet opengedaan.

Informatie in een nabijgelegen café, waar de muziek keihard aanstaat, leert ons dat we het telefoonnummer moeten draaien dat op de voordeur staat. Na 25 minuten wachten besluiten we een ander overnachtingadres te zoeken.

datum zondag 14 september 2008
traject Worms – Auerbach
afstand 26 km

Net na negen uur begeven we ons op pad. We passeren een bordje waarop staat dat het nog 1 kilometer naar de finish is. Het betreft de *Nibelungenlauf.de*. Ver-





derop, nabij de Nibelungenbrücke staat een grote tent met heel veel auto's. De hardlopers zijn nog niet gestart. Op de nieuwe Nibelungenbrücke, die twee dagen tevoren officieel is geopend, staan kraampjes en toiletten omdat de Nibelungenlauf hier kennelijk overheen komt. Pas later lezen we onderstaand bericht over de recente opening van de nieuwe brug. Het grote opvallende gebouw aan het begin van de brug is de Ernst-Ludwig-Schule.

We steken de Rijnbrug over en lopen daarna langs een camping naar de Rijn, die we even volgen. Spoedig verlaten we deze rivier alweer en komen we bij het Altes Wehrzollhaus. Daarna volgt een lange dijk, de winterdijk van de Rijn.

Voor Hofheim verleten we de dijk en betreden even later Hofheim. Vlak na een spoorwegovergang hebben we een rust in een café en drinken koffie. Net als we ons pad willen vervolgen, spreekt een dame ons vanuit haar tuin aan. Ze zegt dat het pad waar we lopen even verderop is versperd, ook voor wandelaars. Met behulp van de kaart, waarop ik de route heb ingetekend, komen we weer op de juiste route.

Over een lange, maar zeer rustige asfaltweg bereiken we Biblis. We lopen de plaats Biblis niet in, maar volgen de ooststrand, met links en rechts huizen en een verkeerweg.

Bij een speelplaats voor kinderen rusten we op een bankje en eten wat. Nu voert ons pad naar een terrein van een transmissie-installatie, een plaats die nodig is voor het uitzenden van een radiozender. Daarachter ligt het Jägerhof, een zeer grote manege. Eenmaal lopen we verkeerd omdat een pijl te

vroeg naar rechts wijst. Verderop staat bij een parkeerplaats een picknicktafel waar één bank nog goed genoeg is om op te zitten.

In Langwaden staat een fraai welkomstbord. Halverwege Langwaden en Fehlheim spreekt een gepensioneerd echtpaar ons aan, vol bewondering over onze wandeling. Ze willen weten wat we deze dag gelopen hebben. De man heeft een paar weken tevoren met vriend een hooggebergtetocht in de Zillertaler Alpen gemaakt.

In Fehlheim zitten we uit de wind op een bankje naast een begraafplaats. Rond kwart voor zes komen we in Auerbach aan. 's Avonds eten we warm in een Duits/Oostenrijks restaurant. Ik kon hier weer eens Almdudler limonade drinken.



datum maandag 15 september 2008
traject Auerbach – Neunkirchen.
afstand 20 km

Om kwart voor acht wordt er op onze kamerdeur geklopt. De gastheer vraagt of we al meteen konden ontbijten. Ze hebben namelijk al een afspraak om 8 uur. Oorspronkelijk was deze om 9 uur, maar de afspraak moest beslist verzet worden. Na het ontbijt doen we eerst wat boodschappen en komen bij een bakker en een groentezaak.

Buiten Auerbach komen we door het Fürstenlager. Vroeger was hier een vorst die van de natuur hield en deze omgeving heel mooi heeft laten inrichten. In de tuinen staan diverse beeldhouwwerken.

Ons pad stijgt en op ongeveer 310 meter is een hutje, waar we wat eten en drinken. Na de Ludwighöhe en de Amaliahöhe daalt ons pad weer en lopen naar Reichenbach. Aan de rand van Reichenbach zien we Naturfreundehaus Borstein liggen.

Het is deze dag best fris. Het zou maximaal 14 graden worden. Ik loop het grootste deel van de dag met een trainingsjas aan. Coos is warmbloedig en blijft in haar blouse lopen. In Reichenbach lopen we nog even het traject van de E1. Op een bankje langs de kant van de weg hebben we nog een rust. Het tempo ligt deze dag wat hoger, omdat op ons overnachtingadres hun rustdag om 15.00 uur begint.

Een groot deel van Reichenbach naar Gadernheim is verhard tot aan Raidelbach. Gelukkig rijden op deze betonwegen vrijwel geen auto's. In Gadernheim hebben we een rust op een bankje van een overdekte bushalte. We zwaaien vriendelijk naar een langsrijdende buschauffeur, wanneer deze met een volle bus met schoolkinderen langsrijdt.

Tijdens de Europäischer Fernwanderweg is de E8 tot Fürstenlager. Daarna stijgt ons pad weer gestaag tot boven de 500 meter. Even onder de top van



tels en restaurants. Alles is dicht omdat het maandag is. Het begint ook nog wat te motregen, terwijl de temperatuur niet boven de tien graden uitkomt. Daardoor zijn we weer spoedig terug in het Höhenhaus.

Na een dutje van een uur kunnen we 's avonds vanaf zeven uur nog wat eten en drinken.

datum dinsdag 16 september 2008
traject Neunkirchen - Ober Mossau.
afstand 18 km

de Neunkircher Höhe treffen we een dame die haar hond uitlaat. Zij vertelt ons dat ons overnachtingsadres niet op de top staat, maar in het plaatsje Neunkirchen zelf.

We lopen vervolgens in twintig minuten in hoog tempo naar ons overnachtingsadres in het Höhenhaus. We komen er om kwart voor drie aan. Men is nog bereid om een warme maaltijd voor ons klaar te maken, mede ook omdat er nog klanten zitten. We kunnen ons eerst nog even douchen. Na het eten lopen we even Neunkirchen in, eigenlijk maar een gehucht met nog een paar ho-

We kunnen niet voor half negen ontbijten. Daardoor vertrekken we deze dag pas om half tien. Het is een half uurtje lopen voordat we weer op de route zitten. Spoedig daarna bereiken we de Kaiserturm op de Neunkircher Höhe op 605 meter hoogte, het hoogste punt tijdens onze vakantie. De uitzichtstoren beklimmen we niet.

Door bos dalen we af naar Winterkastelen. De hele dag zien we paddenstoelen. Naast de mooie vakwerkhuizen in Winterkastelen zien we nog een oude Fiat 500 staan. Voor Lindenfels komen we nog langs de Bismarck Türme.

In Lindenfels krijgen we meerdere keren uitzicht op het kasteel. In een Eis-café drinken we nog koffie en houden we onze grote rust. Coos hoort hier nog een echtpaar Nederlands praten.

We verlaten Lindenfels weer en door bosgebied en door weilanden wordt het Gumpener Kreuz bereikt. Het hier aanwezige café staat te koop, zodat we hier geen koffie kunnen drinken. Nu volgt een steile helling in de richting van Ober Ostern. Daar houden we even rust in een bushokje. Van de overkant komt een man aangelopen om te buurten. Hij is echter nauwelijks te verstaan. In de oorlog is hij drie jaar in Frankrijk geweest en later is hij achttien jaar hoefsmid geweest. Nu is hij al achttien jaar met pensioen en moet dus rond de tachtig zijn.

Opnieuw volgt een flinke beklimming. Ditmaal betreft het de 501,7 meter hoge Lärmfeuer. Er staat hier een zeer grote hut, de Ihrig Schützhütte. Daarna dalen we - over af en toe smalle paden, die in het Duits Trampelpfad heten - af naar Ober Mossau.

-Wordt vervolgd-



NIEUWJAARSTOCHT te MILSBEEK

zondag 4 januari 2009

Start en finish	Trefpunt Kerkstraat 31 6596 AK Milsbeek
Afstanden en starttijden	42 km vanaf 07.00 uur (Marathon) 28 km vanaf 08.00 uur 20 km vanaf 09.00 tot 13.00 uur 12-6-2,5 km vanaf 09.00 uur tot 14.00 uur
Inlichtingen	w.s.v. Milsbeek Korhoenderveld 109, Cuyk Telefoon 0485 322325 e-mail: wsv.milsbeek@home.nl www.wsvmilsbeek.nl



De redactie wenst
alle lezers een
FIJNE KERST
en een
GEZOND 2009